

Het nachtelijke gebed (*Tahadjjoed*) geeft kracht om te werken

Vrijdagspreek van maulana Muhammad Ali (30 januari 1948)

Vertaald door Reza Ghafoerkhan

Ik getuig dat niets het waard is aanbeden te worden buiten Allah en ik getuig dat Mohammed de dienaar en boodschapper van Allah is.

Hierna, zoek ik de bescherming van Allah tegen de vervloekte duivel.

In de naam van Allah, de Weldadige, de Genadevolle.

Waarlijk, bij dag heeft u langdurige bezigheden. – 73:7

De Heilige Profeet kreeg het gebod van Allah (s.w.t.) om Zijn naam over de hele wereld te verheerlijken via deze woorden:

En verheerlijk uw Heer. – 74:3

Deze woorden werden gevolgd door de tweede openbaring,

Sta op om te bidden in de nacht, op een weinig na, de helpt ervan, of verminder het enigszins. – 73:2-3

In hetzelfde hoofdstuk wordt ook gezegd:

Uw Heer weet inderdaad dat u bijna tweederde van de nacht doorbrengt met gebed, en (soms) de helpt daarvan, en (soms) een derde daarvan, als ook een groep van degenen met u. – 73:20

Deze verschillende perioden kunnen het gevolg geweest zijn van de verschillende nachtlengten, of misschien waren sommige van zijn volgelingen die hem in deze praktijk volgden niet in staat om langer te bidden dan eenderde van de nacht.

De reden voor het nachtelijke gebed (*Tahadj-djoed*)

Allah (s.w.t.) zegt verder:

Waarlijk zullen Wij u belasten met een gewichtig woord (qaul saqiel). – 73:5

De reden voor deze opdracht om op te staan voor het gebed in de nacht is vanwege de enorme omvang van de taak die Allah aan hem had toegewezen. Het Arabische woord *saqeel*, dat *gewichtig* betekent, heeft ook de betekenis van *iets kostbaars*. Het Arabische woord *qaul* wordt vaak in de Heilige Koran en ook in de Arabische taal gebruikt om een bepaalde handeling aan te duiden. Allah (s.w.t.)

vertelt dus aan de Heilige Profeet dat aan hem de enorme taak van de hervorming van de mensen is toegewezen en dat hij daarom 's nachts moet opstaan om te bidden voor Allah.

De voordelen van het 's nachts opstaan om te bidden

Wat is de relatie tussen het 's nachts opstaan om te bidden en de taak van hervorming? Dit wordt verder toegelicht door de woorden:

Het opstaan in de nacht is waarlijk de stevigste weg te bewandelen en meest effectief in spraak. – 73:6

Het opstaan in de nacht voor aanbidding is een zeer efficiënt hulpmiddel om de zinnelijke begeerten in toom te houden. Daarbij wordt de spraak van de persoon die dit doet ook zeer effectief.

Waarlijk, bij dag heeft u langdurige bezigheden (sabhan). – 73:7

Bovendien staat men 's nachts op om te bidden, omdat "u waarlijk bij dag langdurige bezigheden heeft."

In dit vers is niet het Arabische woord 'amal gebruikt voor bezigheid, maar in plaats daarvan is hier het woord *sabhan* gebruikt, dat betekent, *een handeling die vlot wordt uitgevoerd*. Dit woord wordt ook op verschillende andere plaatsen in de Heilige Koran gebruikt:

Het is niet aan de zon om de maan in te halen, noch kan de nacht de dag voorbijgaan. En alle zweven voort (yasbahoen) in een baan. – 36:40

De zon en de maan worden hier beschreven als met grote snelheid in hun baan te bewegen, waarbij het Arabische woord *yasbahoen*, dat van dezelfde stam is afgeleid als *sabhan*, gebruikt is om hun actie te beschrijven.

En bij degenen die zich vlot voortspoeden (sabhan)! – 79:3

Het resultaat van hun vlotte handelen is:

En bij degenen die vooroplopend zijn in vooruitgang! – 79:4

Het resultaat van zaken vlot en efficiënt uitvoeren is dus dat zulke personen er bovenuit steken en vooruitgang boeken.

Opstaan in de nacht om te bidden versterkt de vermogens om te werken

Met andere woorden, Allah (s.w.t.) vertelt aan de Heilige Profeet dat hij gedurende de dag vele taken moet uitvoeren en dus 's nachts op moet staan om te bidden.

Ziet u enige relatie tussen deze twee? Normaal gesproken zou men denken dat deze woorden in de trant zouden moeten zijn van “u moet overdag zeer hard werken en rust en slaapt u daarom ‘s nachts,” of omgekeerd, “omdat u ‘s nachts opstaat voor het gebed, moet u tijdens de dag slapen.” Maar dit is niet het geval. De opdracht om op te staan voor het nachtelijke gebed gaat gepaard met de redenering dat de Heilige Profeet tijdens de dag vele taken zal moeten uitvoeren. De Heilige Profeet liet door zijn voorbeeld de waarheid van deze woorden zien, dat het vormen van een relatie met Allah een praktische zaak is en niet iets wat tot het rijk van de verbeelding behoort. Dit is geheel in tegenstelling tot wat sommige mensen denken, zoals het leiden van een monnikenbestaan of het verlaten van je huis en werk om voortaan in het bos te gaan wonen. Dit is geen islamitisch beginsel en niet de weg van de Heilige Profeet. In werkelijkheid is de moeilijke taak van het opstaan ‘s nachts om te bidden aangewezen als een middel om langer door te werken gedurende de dag. *Waarlijk, bij dag heeft u langdurige bezigheden.*

Elke moslim wordt aangesproken bij het gebod ‘s nachts op te staan

Hieruit blijkt dat de reden om ‘s nachts op te staan om Allah te aanbidden is, zodat de mens harder kan werken gedurende de dag. Met andere woorden, de aanbidding van Allah bouwt de kracht op om te werken. Wij noemen onszelf de volgelingen van dit schitterende voorbeeld, die zijn nachten doorbracht in aanbidding en de dagen met lang en hard werken. Onze toestand is echter zodanig dat wij zelfs na een hele nacht slapen, niet eens overdag werken. Een moslim die werkelijk het voorbeeld van de Heilige Profeet volgt moet aan de wereld tonen, dat ook al staat hij ‘s nachts op om te bidden, toch overtreft hij anderen in zijn wereldse bezigheden. Wij beschrijven heel goed wat de Heilige Profeet allemaal deed, maar onze daden logenstraffen de band die wij hebben met degene die met de volgende woorden werd aangesproken, *Waarlijk, bij dag heeft u langdurige bezigheden.* We moeten eraan denken dat een ieder van ons aangesproken wordt in dit gebod. Het zegt ons, u die beweert de Heilige Profeet Mohammed te volgen, ook u heeft langdurige bezigheden en ook u moet hard werken overdag. U dient daarom ‘s nachts op te staan om voor Allah te staan en Hem smekend aan te roepen.

Het werk dat de Heilige Profeet uitvoerde tijdens de dag wordt “langdurige bezigheden” genoemd. Als men in feite alle taken zou opsommen die hij elke dag afrondde, dan staat men werkelijk versteld van de hoeveelheid en diversiteit. Vandaag de dag heeft men een *maulwi* (religieuze geleerde) nodig om enkel de vijf dagelijkse gebeden te leiden. Als u het dagelijkse rooster van de verschillende taken die de Heilige Profeet volbracht onder de loep zou nemen, zult u merken dat, hoewel hij altijd voorging in de vijf dagelijkse gebeden, dit slechts een klein deel uitmaakte van zijn dagelijkse routine. Zijn lijst van activiteiten was zo lang dat men echt verbaasd staat over hoe hij in staat was dit alles voor elkaar te krijgen. Hij leidde niet alleen de gebedsdienst, maar hij was ook een soldaat die meestreed tijdens veldslagen en tegelijkertijd als generaal zijn mannen aanvoerde. Hij was hun leider, wetgever en ook de persoon die de letter van de wet naleefde. Het

onderhouden van relaties, het bemiddelen in geschillen tussen vrienden, hen ontmoeten en onderwijzen, de vijand in het oog houden, dit behoorde allemaal tot zijn dagelijkse activiteiten. Hij zorgde ook voor zijn vrouwen en hielp hen in hun huishoudelijke taken. Als er een gast in zijn huis op bezoek kwam, dan bediende hij hem persoonlijk op zijn wensen. Bestudeer zijn leven en karakter en u zult verrast zijn over hoe een enkel individu dit allemaal kon doen. Hij voerde dit alles niet uit als een lastige taak, maar met een geest van ware liefde en enthousiasme. De kracht van zijn capaciteit om te werken wordt in de Heilige Koran beschreven met de volgende woorden:

Zeg: O mijn volk, handel volgens uw vermogen, ook ik handel; u zult dus spoedig te weten komen voor wie de (goede) afloop is van de verblijfplaats.
– 6:135

Als men zijn leven analyseert dan komt men erachter dat de Heilige Profeet onvermoeibaar doorwerkte. Normaal gesproken is een persoon die voor tweederde van de nacht wakker is niet in staat om overdag te werken en de kans bestaat dat hij in slaap valt. De Heilige Profeet verrichtte de taken van spirituele begeleiding en legde zich ook toe op de wereldse bezigheden van het dagelijkse leven. Hij deed dit alles zonder een spoor van vermoeidheid.

Van werken wordt men niet moe

Werken is niet vermoeiend als men houdt van zijn werk. Dit was de methode die de Heilige Profeet Mohammed onderwees. Als we leren om dit in praktijk te brengen, zal het ons van nut zijn in onze wereldse en religieuze bezigheden. Vandaag de dag vinden mensen het al teveel om het gebed te leiden, een preek te geven, helpen bij het lezen van de Heilige Koran, een lezing te verzorgen, een broeder bij te staan of een artikel te schrijven. Het lijkt geen twijfel dat dit prijzenswaardige daden zijn, maar iemand die dit doet en denkt dat hij al heel wat heeft gedaan loopt het risico misstappen te maken.

Denk niet dat uw daden tot de beste van iedereen behoren

Toen hazrat Oemar (moge Allah tevreden met hem zijn) op zijn sterfbed lag, kwam een jongeman bij hem en zei: "O leider van de gelovigen, u hebt geweldige werken voor de godsdienst verricht. De Islam heeft grote vooruitgang geboekt en heeft in vele landen overwonnen. De godsdienst heeft door u grote kracht gekregen. Uw plaats bij Allah, de Allerhoogste, zal zeer verheven zijn." Hazrat Oemar zei tegen de jongeman om dit allemaal niet te zeggen. Hij zei: "Ik zal een gelukkig persoon zijn als ik niet voor mijn tekortkomingen verantwoordelijk wordt gehouden." Wat een enorm gevoel van nederigheid hadden deze mensen! Hun verantwoordelijkheidsgevoel was zo groot, dat de inspanningen die zij maakten in vergelijking daarmee verbleekten.

Vergeet niet dat wanneer iemand na het volbrengen van een grote taak op zijn lauweren rust, zijn vooruitgang tot een einde komt. De persoon die meent dat het doel van zijn inspanningen nog niet is bereikt en dat er nog veel gedaan moet worden, hij zal vooruitgang boeken. Soms kan ook een harde werker misstappen maken en vallen. Dit zou kunnen gebeuren wanneer de gedachte bij hem opkomt dat hij een grote taak heeft volbracht. Als u vooruit wilt gaan, blijf dan hard werken en ga ervan uit dat u niets hebt bereikt. Denk eventjes na en u zult beseffen dat we nog ver verwijderd zijn van waar onze gids, de Heilige Profeet Mohammed, wilt dat wij zijn. Ofwel doen we niets, ofwel doen we schamele pogingen en denken dat we heel wat gedaan hebben. We moeten het punt bereiken waar we zelfs na alles gedaan te hebben wat we moesten doen het gevoel krijgen alsof we niets hebben gedaan.

Het gedrag dat ervoor gezorgd heeft dat de moslims ver weggedreven zijn van God en waardoor zij hun eervolle positie op de wereld hebben verloren, is dat zij de kracht en vastberadenheid om te werken zijn kwijtgeraakt. Het is niet moeilijk om deze kracht te ontwikkelen. Als u een besluit neemt, dan is die kracht om te werken al in u aanwezig.

We hebben vandaag een enorme taak voor ons liggen. De omstandigheden van nu maken een dubbele hoeveelheid inspanning noodzakelijk. Het verbreiden van de islam en het verheerlijken van Allah's naam zijn geen onbeduidende ondernemingen. We stonden op om de islam te verspreiden in andere landen, maar nu is de naam van de islam van de bodem van India aan het verdwijnen. Zoals ik kan inzien, als de islam zal blijven bestaan in dit land, dan is dat vanwege onze voorgangers, en al diegenen die een relatie met Allah hadden en die Zijn naam hier verheerlijkten. Het licht van de Islam schijnt in dit land vanwege hun inspanningen en zij zal levend blijven als gevolg van wat zij deden. Degenen aan wie rijkdom en macht werden geschonken werden opgeslokt door hun eigen zaken en bekommerden zich niet om de godsdienst van Allah. Het resultaat was dat onze heerschappij in India tot een einde kwam. Dit zou niet zijn gebeurd als ze hun plichten hadden vervuld.

De inwoners van Pakistan hebben de plicht om Allah's naam in India te verbreiden

Leer ook een les uit het volgende. U woont in Pakistan, waar door Allah's goedgunstigheid een islamitische staat is opgericht. Ik beschouw dit als Allah's goedgunstigheid, omdat menselijke inspanningen hier zeer weinig aan hebben bijgedragen. Het is misschien gebeurd vanwege die vrome zielen die de naam van Allah loofden. Om te profiteren van deze Goddelijke gunst moeten we trachten om degenen die opofferingen brachten voor Pakistan te sterken. De moslims van India brachten grote offers voor de creatie van Pakistan. Tegenwoordig leven ze in een toestand van angst en gebrekkigheid. Er worden pogingen gedaan om hen onder de duim te houden. Allah heeft ons vrijheid gegeven. Ik hoop dat we niet ontaarden in een toestand van apathie. Als we succes willen in de toekomst, dan is onze overleven en veiligheid feitelijk afhankelijk van het begrijpen van onze

verantwoordelijkheden. U dient zich erom te bekommeren om deze opdracht van de Heilige Koran na te volgen: "En verheerlijk uw Heer" (74:3).

De grootste verantwoordelijkheid van onze organisatie

Uw organisatie is, meer dan elke andere, verantwoordelijk voor deze plicht. Uw organisatie is opgericht door iemand die door Allah was gezonden om Zijn Woord te verkondigen. Laat uw situatie niet zodanig worden dat u praktisch net als de rest van de moslims wordt. U noemt zichzelf Ahmadi's, maar in praktijk wacht u op iemand anders om uw werk te doen. Veel mensen denken dat het werk van islamverbreiding als een voorbereid zoet gerecht is dat automatisch in hun monden zal belanden. Als de werkzaamheden die nodig zijn om Allah's godsdienst uit te dragen zo gemakkelijk waren, dan zou de Heilige Profeet niet het gebod hebben gekregen om 's nachts op te staan voor gebed en gedurende de dag lang en hard te werken. We beweren dat we de Imam van deze tijd hebben herkend en houden deze hadies voor aan de mensen: "Hij die sterft en de Imam van zijn tijd niet heeft herkend, sterft een dood van onwetendheid." Ik ben bang dat wij het zijn die de Imam van onze tijd niet hebben herkend. Hij bracht zijn dagen en nachten door met het werk van de verbreiding van de islam. Wij maken geen tijd vrij van onze wereldse bezigheden en werpen zelfs geen blik in die richting. Denk na en overweeg, maakt u genoeg tijd vrij van uw wereldse zaken om de mensen op hartstochtelijke wijze de godsdienst van Allah te verkondigen? Kunnen we onze alledaagse bezigheden verlaten om de naam van Allah te verheerlijken? Ons volk lijdt over het algemeen aan de kwaal van veel praten en weinig doen. Diezelfde ziekte heerst in de kantoren van ons land. Ga daar maar kijken, het lijkt erop alsof niemand wil werken. Luiheid, werkeloos zitten en roddelen lijken de populairste vormen van tijdverdrijf. Ik ben bang dat onze organisatie misschien ook door deze zelfde kwaal is getroffen.

Het is door de goedgunstigheid van Allah dat we op dit moment een aantal centra hebben die op verschillende locaties functioneren en we hebben nog niet het lot ondergaan van de andere organisaties in dit land. We hebben het voorbeeld van *Anjuman Himayat-i-Islam* voor ons. Dit is een zeer grote organisatie. De wereld was onlangs getuige van een enorm arbeids- en bestuursgeschil bij hen. We zijn Allah dankbaar dat zoiets zich niet bij onze organisatie heeft voorgedaan. De omstandigheden die waren ontstaan waren inderdaad erg moeilijk. Het is door Allah's welwillendheid dat ondanks deze nadelige situatie het werk aan ons werd toevertrouwd, en dat het niet alleen wordt voortgezet, maar zelfs groeit.

Het succes van onze missie in Amerika

Onze missie in Amerika werd onder deze zelfde omstandigheden opgericht. Mensen vragen, wat is het dat we hopen te bereiken door middel van deze missies? Ik zeg, dit zijn de tekenen van leven van een organisatie. U hebt misschien gelezen dat onlangs een Amerikaan tot de islam is bekeerd. Daarnaast begint de waarheid van de islam geleidelijk invloed op hun harten te krijgen en zal uiteindelijk haar vruchten afwerpen. Ik kreeg gisteren een brief dat nog een andere

vrouw de islam heeft aangenomen. Het is inderdaad een groot succes dat de islam zich zo snel verspreidt in een christelijk land, want het is erg moeilijk om zich te ontdoen van oude denkbeelden. Het denkbeeld over Jezus dat hij naar de hemel opvoer bestaat nog steeds in de hoofden van de mensen. Niettemin boeken wij daar goed succes. Nu heeft onze missionaris (de heer Bashir Ahmad Minto) geschreven dat hij in staat is geweest om twintigduizend dollar (zestigduizend roepie) donatie te verzamelen voor vluchtelingen. Dit is geen kleine taak die hij heeft volbracht. Op soortgelijke wijze dient een zekere persoon (Dr. Khadim Rehmani) de zaak van de godsdienst in Assam, iemand anders (Dr. N.A. Khan) in Birma en een andere (Syed Tassadaq Hussein) doet zijn best in Bagdad. Indien de centrale organisatie de kracht ontwikkelt om te werken, dan zullen de organisaties in andere landen ook nieuw leven ingeblazen krijgen.

Mensen verdienen de aandacht van onze missionarissen

Het lijkt mij gepast dat ik een paar algemene opmerkingen maak over de personen die het missiewerk doen in plaats van op een bepaalde persoon te wijzen. Het ontbreekt de missionarissen die zijn benoemd voor de verbreiding van de godsdienst aan de passie waar dit werk om vraagt. Ze zijn van mening dat ze thuis moeten blijven en dat de mensen naar hen moeten komen om hen te ontmoeten. Dit type werk vraagt erom dat wij moeilijkheden onder ogen zien en goede daden doen zonder er iets voor terug te vragen. Men moet zich niet bezig houden met de vraag of iemand er iets om geeft of niet, luistert of niet, het waardeert of kleineert. Men moet onder alle omstandigheden volhardend zijn in het overbrengen van de boodschap. Wanneer iemand wilt dat de mensen zijn lezing moeten prijzen, dan zal hij niet slagen. U denkt dat de kwaal van *pier-i-moeriedi* (onbetwiste loyaliteit aan personen die de status hebben van spirituele mentoren) is verdwenen uit onze organisatie. De situatie van onze missionarissen is van dien aard, dat zij zulke mentoren (*piers*) willen worden en verwachten dat de mensen naar hen toe komen. Deze taak van de verbreiding van de godsdienst moet worden gedaan door mensen met moed. Dat zal zeker resultaten opleveren. Werk zonder lof voor uw inspanning te verwachten. De echte zendeling is die persoon onder ons die de passie voor dit werk in zijn hart heeft. Of ik het nu ben of één van mijn broeders, zonder deze passie kan deze taak niet worden volbracht.

Ik zou zeggen dat wijzelf achter zijn gebleven in dit werk. We nemen niet eens de moeite om te kijken naar de plichten die we hebben gekregen. Het uitnodigen van mensen naar de Imam van deze tijd is ook onze taak. Het is aan zijn goedhartige inspanningen te danken dat wij opstonden uit de dood. Dienen wij deze goedhartige daad niet aan de wereld bekend te maken? Doet u zelf ook maar deze kleine inspanning? U zegt dat de mensen geen gunstig beeld over hem hebben, maar u heeft hem wel hoog zitten. U zou zijn positie aan hen moeten uitleggen. Laat hen zien welke diensten hij aan de godsdienst heeft betoond en betoon zelf ook zulke diensten. Ontwikkel de kracht in uzelf om te werken. Zorg goed voor uw persoonlijke behoeften, uw handel en ondernemingen, uw banen, verricht uiteraard al deze wereldse taken, maar schenk ook wat tijd aan Allah's werk. Al is het maar

een uur, en zelfs misschien niet elke dag, al is het maar een keer per week, maak enige tijd vrij om uw godsdienst te dienen.

Er zit leven in werken, terwijl het rusten en niets doen leidt tot de dood

Kom vandaan onder de deken van onbekommerdheid en lusteloosheid. Ieder persoon verlangt ernaar dat hij niet met eventuele problemen geconfronteerd wordt. Ik herinner me iets wat hazrat Maulana Nur-ud-Din aan mij vertelde. Hij vroeg een van zijn beste vrienden, die ook een arts was, wat is het wat u gelukkig zou maken? Hij antwoordde: ik zou een stromend beekje willen waar ik comfortabel naast zou liggen op een bed in de schaduw van een boom. Nu is dit niet het echte leven. Als we nadenken over een dit soort van bestaan, dan houdt dat in werkelijkheid de dood in. Het leven van een mens ligt in zijn vermogen om te werken. De persoon die de gewoonte kan ontwikkelen om te werken zal slagen, terwijl een leven vol comfort ervoor zal zorgen dat hij nutteloos is. Ik vertel aan de jongeren, uw ouders hebben al hun tijd besteed; begint u vanaf deze dag en maak van werken uw gewoonte. Werk en maak daar geen melding van. Blijf doorwerken, want dit zal u echt geluk geven. De persoon die niet wilt werken legt de basis voor zijn ziekte en dood. Een persoon gaat niet dood aan het plegen van inspanningen. Dit is waar u werkelijk genot van zal beleven en wat u leven zal geven.