

## Profeet Mohammed – een genade voor de volken

Vrijdag khoetba door dr. Zahid Aziz, voor Lahore Ahmadiyya UK, 15 oktober 2021

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٥٧﴾

“En Wij hebben u (o Profeet) niet gezonden, dan als een genade voor de volken (*rahmatun lil-‘alamīn*).” — 21:107

Ik heb dit onderwerp gekozen - Profeet Mohammed als een genade voor de volken - omdat moslims tijdens deze periode de geboortedag van de Profeet (s.a.w.s.) herdenken. Dit vers zegt ons dat de missie van de Profeet (s.a.w.s.), waarvoor hij werd gezonden, eruit bestond om op te treden als een genade voor alle volken: *rahmat-un* betekent ‘een genade’, *li-l* betekent ‘voor de’, en *‘alamīn* betekent alle volken of werelden. Dit omvat alle religies, rassen en landen van de wereld. *‘Ālamīn* omvat ook andere werelden, zoals de dierenwereld. De koran beschrijft profeet Mohammed (s.a.w.s.) ook met de volgende woorden:

“En waarlijk hebt u (o Profeet) hoogstaande (of geweldige) deugden (*khuluq-in ‘azīm*).” - 68:4

Dit wil zeggen dat de Profeet (s.a.w.s.) de beste eigenschappen op de wereld toonde die een mens mogelijkwerijs kan tonen. De koran voegt eraan toe dat het de zachte omgang van de Profeet (s.a.w.s.) met zijn volgelingen was die ervoor zorgde dat zij hartstochtelijk loyaal aan hem waren:

“Het is dus vanwege Allah’s genade dat u zachtaardig jegens hen bent. En als u hard, ongevoelig zou zijn, dan hadden zij zich zeker van rondom u uiteenverspreid. Dus vergeef hen en vraag (Allah’s) bescherming voor hen, en vraag hen om raad in (belangrijke) zaken. Maar wanneer u besloten hebt, vertrouw dan op Allah. Allah houdt waarlijk van degenen die (op Hem) vertrouwen.” – 3:159

Dit vers werd geopenbaard in verband met de gebeurtenissen tijdens de slag bij Oehoed. Een groep van de moslims negeerde toen het strikte bevel van de Profeet (s.a.w.s.) om onder alle omstandigheden op hun posities te blijven. Maar toen zij dachten dat de vijandelijke troepen wegvluchtten, verlieten ze hun posities om hen te achtervolgen. Dit bleek rampzalig voor de moslims, waardoor ze allemaal, en ook de Profeet (s.a.w.s.), in groot gevaar kwamen. Maar na de veldslag sprak hij niet eens harde woorden tegen degenen die zijn bevelen niet hadden opgevolgd. In dit vers keurt de koran zijn milde gedrag goed, en zegt dat zijn mildheid in feite een genade van Allah is. Deze openbaring zegt tegen hem dat zijn zachtaardigheid de reden was waarom zijn volgelingen door dik en dun bij hem bleven. Als hij ruw en ongevoelig was geweest voor de mensen om zich heen, en als ze zagen dat hij in grote problemen verkeerde en gevaar liep door zijn vijanden te worden gedood, dan zouden ze zichzelf redden en hem in de steek laten. Hij zou niet in staat zijn geweest enig gezag over zijn volgelingen uit te oefenen en

hen te bevelen te stoppen. Wat zijn volgelingen ervan weerhield hem in de steek te laten, was niet de macht of controle die hij over hen had, maar de grote aantrekkingskracht die ze voor hem voelden. Nadat dit vers goedkeuring geeft aan zijn mildheid, zegt het verder tegen profeet Mohammed (s.a.w.s.) om hen zelf te vergeven en Allah te vragen hen te vergeven. Bovendien mocht hij de ongehoorzaamheid die ze hadden getoond in de toekomst niet meer tegen hen gebruiken. Verder moest hij hun mening blijven raadplegen bij het nemen van beslissingen.

De koran zegt tegen de moslims met betrekking tot profeet Mohammed (s.a.w.s.):

“Zeker, hebben jullie in de Boodschapper van Allah een uitstekend voorbeeld voor hem die hoopt op Allah en de Laatste Dag, en (die) Allah veel in gedachten houdt.” — 33:21

Iemand die hoopt om dichter bij Allah te komen, om het beste van Allah te ontvangen, door Allah geaccepteerd te worden en goed beoordeeld te worden op de Dag des Oordeels vanwege zijn goede daden, moet profeet Mohammed (s.a.w.s.) als zijn voorbeeld nemen. De persoon die ‘Allah veel in gedachten houdt’, die Allah altijd voorop in zijn gedachten heeft, zal erachter komen dat het beste voorbeeld dat hij kan volgen dat van de Profeet (s.a.w.s.) is. De correcte en beste manier om Allah in gedachten te houden (*zīkr*) is zoals men ziet in het leven van de profeet Mohammed (s.a.w.s.). Het gebeurt niet door middel van andere verzonnen methoden zoals wat bijvoorbeeld de ronddraaiende derwisjen doen. Dat wij de Profeet (s.a.w.s.) als ons voorbeeld en rolmodel nemen betekent niet alleen dat we zijn voorbeeld volgen wat betreft hoe hij de praktijken van de islam uitvoerde, zoals hoe hij het gebed met zijn lichaam verrichtte, wat hij hardop zei in het gebed en wat hij onhoorbaar zei, zijn exacte houdingen, enz., of hoe hij zijn vasten begon en beëindigde, enz. Maar we moeten ook zijn voorbeeld volgen in de deugden die hij toonde en in hoe hij zich tegenover andere mensen gedroeg.

Een ander vers van de koran gaat als volgt:

“(O Profeet) Zeg (tot de mensen): als jullie Allah liefhebben, volg mij dan. Allah zal jullie liefhebben en jullie bescherming geven tegen jullie zonden. En Allah is Vergevensgezind, Genadevol.” — 3:31

In het algemeen denk men dat de islam het idee van liefde tussen God en de mens niet kent. Men denkt dat de islam God alleen presenteert als de Meester die gehoorzaamd moet worden en de mensen alleen als Zijn dienaren die Hem moeten gehoorzamen. Maar dit vers maakt duidelijk melding van ten eerste de liefde van een persoon voor Allah, en ten tweede hoe Allah hem of haar kan liefhebben. Als iemand liefde voor Allah in zijn hart voelt, dan moet hij daar iets mee doen. Om die liefde in praktijk te brengen, moet hij of zij, zoals hier staat, profeet Mohammed (s.a.w.s.) volgen. Zolang hij of zij probeert hem zo goed mogelijk te volgen, zal Allah hen liefhebben en hun fouten en tekortkomingen vergeven. Het idee van liefde voor God zoals de islam onderwijst is niet zo, dat een persoon zegt dat hij God liefheeft en beweert dat God hem liefheeft, en vervolgens maar doet hij wat hij wil.

Nu zal ik enkele uitspraken van profeet Mohammed (s.a.w.s.) zelf, en enkele gebeurtenissen in zijn leven opnoemen, die laten zien dat hij was gekomen als een genade voor de mensheid. Men heeft overgeleverd:

“Men zei tegen de Boodschapper van Allah (s.a.w.s.): roep de vloek af over de *mushrikīn* (afgodenaanbidders of degenen die iets anders dan Allah aanbidden). Hij antwoordde: ik ben niet gezonden als iemand die vloek afroept, maar ik ben gezonden als een genade” (Sahih Muslim)

De Profeet (s.a.w.s.) uitte zijn bezorgdheid dat hij, als mens zijnde, boos zou kunnen worden en een verwensing of vloek voor iemand mocht uitspreken. Zou Allah dat beschouwen als zijn gebed en zijn verlangen voor die persoon? Hij zei: “Ik heb deze afspraak gemaakt met mijn Heer, dat ik tegen Hem zei: ik ben een mens en ik word tevreden zoals een mens tevreden wordt en ik verlies mijn kalmte net zoals een mens zijn kalmte verliest. Dus voor elke persoon onder mijn volgelingen die ik vervloek en die het op geen enkele manier verdient, laat dat, o Heer, veranderen in een bron van zuivering en reiniging en nabijheid tot Allah op de Dag der Opstanding.” (Sahih Muslim). Dus als hij een van zijn volgelingen onterecht zou vervloeken, dan zou Allah zijn woorden niet opvatten als een uiting van wat hij wil wat er met die volgeling gebeurt, maar Allah zou die verwensing omzetten in een gebed voor het welzijn van die persoon.

Een ander voorval, dat gaat over een geschil tussen een jood en een moslim, staat in verschillende versies in de Sahih Bukhari. Eén versie is als volgt: “Twee mannen, een moslim en een jood, hadden ruzie. De moslim zei: ‘Bij Hem Die Mohammed superieur maakte aan alle mensen!’ De jood zei: ‘Bij Hem Die Mozes superieur maakte aan alle mensen!’ Daarop hief de moslim zijn hand op en sloeg de jood in het gezicht. De jood ging naar de Profeet (s.a.w.s.) en vertelde hem over wat er tussen hem en de moslim was gebeurd. De Profeet (s.a.w.s.) liet de moslim bij hem komen en vroeg hem erover. De moslim vertelde hem over de gebeurtenis. De Profeet (s.a.w.s.) zei: **‘Maak mij niet superieur aan Mozes.’**” (Bukhari)

Volgens een andere versie was het de jood die het geschil begon omdat hij iets verkocht en de moslim hem slechts een lage prijs ervoor bood waar hij niet tevreden mee was. De jood zei toen: “Nee, bij Hem Die Mozes superieur maakte aan alle stervelingen!” Toen hij hem hoorde, stond een man van de Ansar op en sloeg hem in het gezicht en zei: “U zegt: b

ij Hem Die Mozes superieur maakte aan alle stervelingen, terwijl de Profeet (Mohammed) (s.a.w.s.) aanwezig is onder ons!” De jood ging naar de Profeet (s.a.w.s.) en zei: “O Abu-l-Qasim! Ik sta onder de bescherming en de overeenkomst van veiligheid (met u). Welk recht heeft die-en-die daarom om mij te slaan?” De Profeet vroeg aan de moslim: “Waarom heeft u hem geslagen?” Hij vertelde hem het hele verhaal. De Profeet (s.a.w.s.) werd boos, totdat er woede op zijn gezicht verscheen, en zei: **‘Maak geen enkele profeet onder de profeten van Allah superieur.’**” (Bukhari).

Of de moslim nu de ruzie begon, of dat hij reageerde op wat de jood zei, het was verkeerd van hem om zich met dit geschil in te laten en de jood te slaan. Het betekent niet dat profeet Mohammed (s.a.w.s.) hier tegen ons zegt dat wij hem niet als superieur aan alle andere profeten moeten beschouwen. Het betekent dat we het niet moeten aangrijpen om goedkope, makkelijk scorende argumenten en geschillen op te werpen die resulteren in het kwetsen van de gevoelens van anderen en zelfs geweld tegen hen. Bij dit voorval acteerde de Profeet (s.a.w.s) in zijn rol als genade voor alle volken, doordat hij moslims ervan weerhield vetes te hebben met aanhangers van andere religies. Verder toonde hij respect tegenover de stichters van andere religies. We kunnen ook de vraag stellen: bewees de moslim de superioriteit van profeet Mohammed (s.a.w.s.) door de jood te slaan en was de jood hierdoor overtuigd? Het is duidelijk van niet. Het is veel waarschijnlijker dat het de reactie van de Profeet (s.a.w.s.) was tegen de moslim en zijn oordeel in dit geschil dat de jood overtuigd had van de grootsheid van de Profeet (s.a.w.s.). Merk ook op dat de jood, die onder de bescherming van de islamitische heerschappij van Medina leefde, zijn klacht bij profeet Mohammed (s.a.w.s) voorlegde, omdat hij er vertrouwen in had dat de Profeet (s.a.w.s) rechtvaardig zou zijn.

De premier van Pakistan, de heer Imran Khan, heeft herhaaldelijk gezegd dat hij Pakistan wil veranderen in de staat Medina zoals het was onder de Profeet (s.a.w.s.). Als dit voorval zich vandaag de dag in Pakistan zou voordoen, tussen een niet-moslim en een moslim, dan zou de moslim een nationale held worden door op te komen voor de eer van de Profeet (s.a.w.s.) en de niet-moslim te slaan. In onze huidige tijd is de kans groter dat de moslim de ander doodt dan dat hij hem alleen maar slaat. Welke rechtbank in Pakistan zou durven de moslim ongelijk te geven?

We bidden dat Allah ons in staat zal stellen de ware leringen van Zijn Heilige Boek en Zijn Profeet te volgen. *Âmîn*.

---

Gepubliceerd door: *IslamLab*

Vertaald door: Reza Ghaforkhan