

## Vasten – 11

### Gehoorzaamheid aan de Heilige Profeet:

“Zeg: Als jullie Allah liefhebben, volg mij: Allah zal van jullie liefhebben, en jullie bescherming schenken tegen jullie zonden. En Allah is Vergevensgezind, Barmhartig.” – 3:31

---

*Noot:* Degenen die Allah willen liefhebben worden uitgenodigd om de Heilige Profeet te volgen. Zij zullen gezuiverd worden door volgens zijn leer te handelen, en als gevolg daarvan ontvangen zij de liefde van Allah die hen zal beschermen tegen zonde.

---

“O jullie die geloven, gehoorzaam Allah en gehoorzaam de Boodschapper en degenen uit jullie midden die gezag dragen; en als jullie ergens ruzie over maken, verwijs het dan naar Allah en de Boodschapper, als jullie geloven in Allah en de Laatste Dag. Dit is het beste en geschikter om het doel te bereiken.” – 4:59

---

*Noot:* In de eerste plaats moeten moslims gehoorzamen aan Allah en aan de Heilige Profeet. Ten tweede moeten zij gehoorzamen aan de autoriteiten die vragen om gehoorzaamheid in de naam van Allah en de Heilige Profeet. Mochten ze het niet eens zijn met deze autoriteiten, dan moet de zaak beslist worden met verwijzing naar de Koran en de Hadies.

---

“En wie er gehoorzaamt aan Allah en de Boodschapper, zij zijn met degenen aan wie Allah gunsten heeft verleend uit het midden van de profeten en de waarheidlievenden en de getrouwen en de rechtschapenen, en wat een uitnemend gezelschap vormen zij! Zo is de goedgunstigheid van Allah, en Allah is afdoende als Weter.” – 4:69-70

---

*Noot:* Aan degenen die gehoorzamen aan Allah en de Boodschapper wordt hier verteld dat ze *met* de volmaakte personen zijn die behoren tot vier klassen: de profeten, de getrouwen, de gelovigen en de rechtschapenen. Ze hebben niet de perfectie van deze vier klassen van volmaakte personen bereikt, en toch zijn ze *met* hen; dat wil zeggen, ze zullen in hun gezelschap verkeren in het volgende leven.

---

“Wie gehoorzaamt aan de Boodschapper, gehoorzaamt ook zeker aan Allah. En Wij hebben u niet gestuurd als hoeder over degenen die zich afkeren.” – 4:80

“Zeg: Gehoorzaam Allah en gehoorzaam de Boodschapper. Maar wanneer jullie je afkeren, dan is hij verantwoordelijk voor de taak die hem is opgedragen, en zijn jullie verantwoordelijk voor de taak die jullie is opgedragen. En als jullie hem gehoorzamen, dan gaan jullie de juiste richting. En de opdracht van de Boodschapper is slechts (de boodschap) duidelijk over te brengen.” – 24:54