

## Vasten – 13

### Een wees grootgebracht tot grootsheid:

“<sup>1</sup>Bij de helderheid van de dag! <sup>2</sup>En de nacht wanneer het stil is! <sup>3</sup>Uw Heer heeft u niet verlaten, noch is Hij ontevreden. <sup>4</sup>En het latere stadium is zeker beter voor u dan het eerdere. <sup>5</sup>En spoedig zal uw Heer u geven, zodat u zeer tevreden zal zijn.

<sup>6</sup>Trof Hij u niet aan als wees en voorzag (u) van onderdak? <sup>7</sup>En trof u tastend aan, op zoek, dus wees Hij de weg? <sup>8</sup>En trof u behoeftig aan, dus verrijkte Hij u?

<sup>9</sup>Onderdruk de wees daarom niet. <sup>10</sup>En degene die vraagt, berisp hem niet. <sup>11</sup>En de gunst van uw Heer, verkondig (deze).” – 53:1-10

---

*Noot:*

**Verzen 3-5:** Dit hoofdstuk is een van de vroegste openbaringen. Het voorspelde dat Allah de Profeet nooit in de steek zou laten, en dat Hij het einde voor hem beter zou maken dan het begin, zodat de Heilige Profeet tevreden zou zijn met het succes van zijn missie.

**Verzen 6-8:** Deze verzen herinneren Heilige Profeet eraan dat:

- 1) Allah hem een huis had gegeven, en hem had gered van de achterstand die hij leed als een wees;
- 2) hij had geworsteld en rondgetast om de waarheid van het leven te vinden, en dat Allah dat toen aan hem had geopenbaard;
- 3) hij rijk gemaakt werd, met geestelijke rijkdom. Ook als heerser van Arabië, wat hij uiteindelijk werd, hij had de beschikking over de nationale rijkdom van de moslims, die hij besteedde voor het welzijn van het grote massa, terwijl hij en zijn gezin eenvoudiger leefden dan iemand anders.

**Verzen 9-11:** Net zoals Allah vriendelijk en gul was tegenover de Heilige Profeet, werd de Profeet verteld om anderen, die in dezelfde omstandigheden als hij verkeerden, ook op dezelfde manier te behandelen,:

- 1) hij mag de armen en behoeftigen niet onderdrukken, maar, integendeel, hen steunen;
- 2) hij mag niet iemand berispen die een vraag stelt vanwege een gebrek aan kennis, maar het op zachte wijze aan hem uitleggen;
- 3) in dankbaarheid voor de geestelijke rijkdom, d.w.z, de openbaring, die aan hem was gegeven, moest hij die verkondigen aan de wereld.

Al deze richtlijnen zijn ook op alle moslims van toepassing. Punt (3) kan men in algemene zin nemen. Dit betekent dat we met betrekking tot de gunsten en goede dingen die we krijgen van Allah, *ze moeten vermelden aan anderen als een teken van dankbaarheid aan Allah*. Dit zorgt er ook voor dat we ons gelukkig voelen. Moeten we de hele tijd ongelukkig zijn en alleen maar aan de mensen vertellen over wat we tekortkomen en de problemen die we hebben?

---

*Ramadan Daily Quran Study*, Dr. Zahid Aziz

Vertaald door Reza Ghafoerkhan

Islam<sub>Lab</sub>