

Vasten – 15

Hoofdstuk 108: *Al-Kausar* – De Overvloed van het Goede

¹ Waarlijk hebben Wij u een overvloed van het goede geschonken. ² Dus bid tot uw Heer en offer. ³ Waarlijk is uw vijand afgesneden (van het goede).

Noot:

Vers 1: Dit hoofdstuk werd (net zoals hoofdstuk 94) ook geopenbaard toen de Heilige Profeet niets bezat en volledig hulpeloos was. Dit vers zegt in de meest zekere en krachtige termen dat Allah hem *Al-Kausar* had geschonken, wat ‘overvloed’, of ‘overvloed van het goede’ betekent. Hier betekent het de overvloed van het goede dat Allah aan de Heilige Profeet gaf - hij kreeg de belofte van de overwinning van de islam over alle godsdiensten, hij kreeg hulp tegen zijn vijanden, en hij werd een bemiddelaar voor zijn gemeenschap. In feite kreeg hij zo veel van het goede, van zoveel verschillende soorten, dat men het niet kan tellen. Hij kreeg het in de grootste omvang, welke niet door een sterveling voor of na hem ooit is ontvangen.

Vers 2: Dit vers maakt duidelijk dat het niet alleen de Heilige Profeet was, die de belofte kreeg van deze overvloed van het goede, maar ook de ware volgeling, die gebruik maakt van de middelen om die te bereiken. Er zijn twee manieren om de overvloed van het goede, die beloofd is in vers 1, te verkrijgen: *bidden tot Allah*, en *opoffering*; dat wil zeggen, je leven wijden aan het welzijn van alle mensen.

Gebed is gemeenschap met Allah, wat ervoor zorgt dat er in het hart van een persoon de meest edele verlangens ontstaan en dat hij diep drinkt uit de bron van de Goddelijke kwaliteiten. Als men niet verlangt naar het goede, dan is het simpelweg onmogelijk om goed te doen; vandaar dat het gebed als eerste wordt genoemd. En als deze edele verlangens naar boven komen, dan wordt aan de mens verteld dat hij, indien nodig, zijn eigen leven moet geven ten dienste van alle mensen, en niet één groep of één volk of één gemeenschap.

Het leven van De Heilige Profeet was het perfecte voorbeeld van gebed en offer. Hij kreeg de opdracht in de Koran om te verkondigen: “Zeg: Mijn gebed en mijn offers en mijn leven en mijn dood zijn zeker voor Allah, de Heer van de werelden (6:162).”

Gebed en offer zijn onderling met elkaar verbonden. Om gebed perfect te laten zijn moet men offeren; d.w.z. wanneer je de eerste *takbir* uitsprekt, dan moet je je losmaken van alle wereldse gehechtheden, net zoals je een dier offert. Om offeren perfect te laten zijn is gebed nodig om Allah te smeken dat je handelingen van offer zullen worden aanvaard.

Vers 3: Dit vers weerlegt de aantijging van de tegenstanders dat aangezien de Heilige Profeet geen mannelijke nakomelingen had, zouden daarom zijn naam en missie tot een einde komen na hem. Dit vers bevat een profetie dat het zijn vijanden zouden zijn die zouden worden afgesneden en geen opvolgers zouden nalaten om hun naam of werk voort te zetten. De

Heilige Profeet zou tot de Dag des Oordeels worden gezegend met geestelijke nakomelingen. Dit, natuurlijk, bleek waar tijdens het leven van de Heilige Profeet, toen de volgende generatie, die afstammelingen waren van zijn vijanden, inderdaad moslims werden en hun vaders voetsporen in het geheel niet volgden. De geestelijke nakomelingen van de Heilige Profeet zullen blijven bestaan, en door hun zijn werk zal misschien de volgende generatie, die afstammelingen zijn van hun tegenwoordige tegenstanders, zich op positieve wijze aangetrokken voelen tot de islam.

Ramadan Daily Quran Study, Dr. Zahid Aziz

Vertaald door Reza Ghaforkhan

Islam_{Lab}

