

## Vasten – 16

### De boodschap van de Heilige Profeet is voor alle volkeren:

*Geen enkel ander heilig geschrift heeft in duidelijke bewoordingen aanspraak erop gemaakt dat zijn boodschap voor de hele mensheid was.*

“En deze Koran is aan mij geopenbaard opdat ik jullie en wie het verder bereikt ermee kan waarschuwen.” – 6:19

---

*Noot:* De Heilige Profeet was dus een waarschuwer, niet alleen voor de Arabieren, maar voor alle mensen die de koran mocht bereiken, dat wil zeggen, voor de hele wereld. Het is daarom onze plicht om de Koran tot de hele wereld te brengen.

---

“Zeg: O mensheid, waarlijk ben ik voor jullie allen de Boodschapper van Allah, van Hem aan Wie het koninkrijk van de hemelen en de aarde toebehoort.” – 7:158

---

*Noot:* In tegenstelling tot de verschillende profeten die genoemd worden in hoofdstuk 7, van wie elk tot *zijn volk* gezonden was, wordt er hier van de profeet Mohammed gezegd dat hij naar *alle mensen*, naar de hele mensheid, was gestuurd. De komst van de Profeet Mohammed vormde dus een keerpunt in de geschiedenis van de mensheid. De tijd van een volkgebonden profeet was voorbij, en een nieuw tijdperk was aangebroken, waarin de hele mensheid uiteindelijk bestemd was om verenigd te worden onder één geestelijk hoofd.

---

“En degenen die niet geloven zeggen: Waarom is hem geen teken gestuurd van zijn Heer? U bent slechts een waarschuwer en voor ieder volk een gids.” – 13:7

---

*Noot:* De woorden *voor elk volk een gids* verwijzen naar de Heilige Profeet. Hij was een waarschuwer en was bestemd uiteindelijk een gids voor ieder volk te zijn.

---

“Gezegend is Hij Die het Onderscheid op Zijn dienaar deed neerdalen, opdat hij een waarschuwer voor de naties kon zijn.” – 25:1

---

*Noot:* Dit is het begin van hoofdstuk 25, dat genoemd is naar het woord *Furqan* in dit vers. *Furqan* betekent ‘criterium’ en wordt gebruikt voor de Koran in de betekenis van dat het een criterium is om onderscheid te kunnen maken tussen waarheid en leugen en om deze twee te kunnen herkennen. Het hoofdstuk gaat over de machtige omwenteling die de Koran tot stand had gebracht in de levens van de mensen. De woorden “opdat hij een waarschuwer voor de naties kon zijn” tonen aan dat die omwenteling, die in Arabië tot stand werd gebracht, zich uiteindelijk zou uitstrekken over de hele wereld en alle volken ten goede zou komen.

---

“En Wij hebben u slechts gestuurd als een brenger van goed nieuws en als een waarschuwer voor de gehele mensheid, maar de meeste mensen weten dit niet.” – 34:28

---

*Noot:* Het woord dat hier gebruikt is voor ‘gehele’ is *kaffah*, wat ‘allen zonder uitzondering’ betekent.

---

“En Wij hebben u slechts gestuurd als een genade voor de naties.” – 21:107

---

*Noot:* De reden waarom gezegd wordt dat de Profeet een genade voor de naties van de wereld is, is om te laten zien dat uiteindelijk alle naties Goddelijke genade zullen ontvangen, hetgeen door hem bewerkstelligd zou worden. De leer van de Koran is reeds zijn volgelingen ten goede gekomen, maar ook zelfs degenen die nog steeds de boodschap van de Koran afwijzen, omdat zij, ondanks dat zij die afwijzen, veel van zijn principes hebben aanvaard.

---

*Ramadan Daily Quran Study, Dr. Zahid Aziz*

Vertaald door Reza Ghaforkhan

IslamLab