

Vasten – 18

De buitengewone zachtaardigheid van de Heilige Profeet tegenover zijn volgelingen:

Om niet geneigd zijn te denken dat elke leider verplicht is om zacht tegenover zijn volgelingen te zijn, gaat u alstublieft na of dit ooit werkelijk het geval is bij religieuze en nationale leiders of legeraanvoerders. De Heilige Koran zegt tegen de Profeet Mohammed:

“Dus is het door Allah’s genade dat u zachtaardig voor hen bent. En was u hardhandig geweest, hardvochtig, dan hadden zij zich zeker van rondom u verspreid. Dus vergeef hen en vraag bescherming voor hen, en vraag hen om raad in (belangrijke) zaken. Maar wanneer u besloten hebt, vertrouw dan op Allah. Allah houdt waarlijk van degenen die (in Hem) vertrouwen.” – 5:48

Noot: Dit vers werd geopenbaard in verband met de gebeurtenissen van de slag van Uhud. Een groep moslimboogschutters werd door de Heilige Profeet gepost om het moslimleger te beschermen in de achterhoede, met de strikte instructies om hun positie onder geen beding te verlaten. Maar toen de boogschutters de vijand zagen terugtrekken, zetten zij de achtervolging op hen in. De vijandelijke troepen maakten hiervan gebruik en konden toen de moslims van achteren aanvallen, hen uiteendrijven en hen, samen met de Heilige Profeet zelf, in een dodelijke situatie brengen. Enkele moslims vluchtten van het slagveld. De Heilige Profeet zelf werd gewond en het gerucht ging dat hij was omgekomen.

De Koran vestigt hier de aandacht op de zachte omgang van de Profeet met de mensen om hem heen wanneer het vertelt over zijn ervaringen op het slagveld als generaal. Deze hoedanigheid eiste van hen dat hij elke overtreding zeer streng moest bestraffen. Hij was de mees competente generaal om zijn mannen aan te voeren, en toch staan zijn zachte manieren en zijn geduld in de omgang met zowel zijn vrienden als vijanden in opmerkelijk contrast met zijn hoedanigheid van commandant op het strijdveld. Na de narigheden van Uhud sprak hij niet eens scherpe woorden tegen degenen die zich schuldig hadden gemaakt aan het niet gehoorzamen van zijn orders, of die waren gevlucht. Dit vers leert ons de volgende lessen:

- 1) Het kwam door *een genade van Allah* dat de Heilige Profeet zacht was voor zijn volgelingen. Dit was geen vorm van zwak leiderschap, waarvan we soms voorbeelden zien. Het Arabische woord hier voor “zacht” is *lint*, waarvan het Nederlandse woord *lenitief* (verzachtend middel) is afgeleid.
- 2) Als een leider ruw en onverschillig is tegenover degenen om hem heen, dan zal hij niet in staat om hen bijeen te houden. Merk op dat het vanwege de zachtheid van de Heilige Profeet was, en niet uit angst voor zijn autoriteit, dat zijn volgelingen zich tot hem aangetrokken voelden en diep toegewijd waren aan hem. Bij de slag van Uhud zelf, toen de Heilige Profeet het doelwit werd van een vijandelijke aanval, maakten zijn volgelingen een kring om hem heen om hem met hun lichamen te beschermen tegen aanvallen. Dit zou een moment zijn geweest om hem in de steek te laten, als hij het soort persoon was geweest die zijn volgelingen door middel van dwang, intimidatie of materiële gunsten bij zich hield.

3) Allah vertelt de Heilige Profeet om hen zelf te vergeven, maar ook om tot Allah te bidden voor hun vergiffenis door Allah.

4) Hij krijgt te horen om “hen om raad te vragen” in belangrijke zaken. Voor de slag van Uhud had de Heilige Profeet, na overleg, besloten om de mening van de meerderheid te volgen en Medina uit te gaan en de confrontatie met de vijand op te zoeken. Zijn eigen mening was dezelfde als die van de minderheid, namelijk dat ze de vijand niet in het open veld moesten ontmoeten, maar dat ze in Medina moesten blijven om zichzelf te verdedigen. Het leek erop dat het door het volgen van de meerderheid kwam, dat de moslims de narigheden ondervonden bij Uhud. Toch kreeg de Heilige Profeet, op dit moment, een openbaring die het beginsel van overleg voeren bevestigde.

5) “Maar wanneer u besloten hebt, vertrouw dan op Allah.” –Wanneer eenmaal een bepaalde lijn van handelen is bepaald door middel van overleg, dan moet die lijn eensgezind, hartgrondig en met volle overtuiging gevolgd worden, met vertrouwen in Allah.

Ramadan Daily Quran Study, Dr. Zahid Aziz

Vertaald door Reza Ghaforkhan

Islam_{Lab}