

## Vasten – 2

“En toen Abraham en Ismaël de funderingen van het Huis optrokken: Onze Heer, aanvaard (dit) van ons; waarlijk bent U de Horende, de Wetende.

Onze Heer, en maak ons beiden onderdanig aan U, en (richt) uit ons nageslacht een natie (op) onderworpen aan U, en laat ons onze manieren van toewijding zien en keer U (barmhartig) tot ons; waarlijk bent U de Vaakweerderende (tot genade), de Barmhartige.

Onze Heer, **en doe in hun midden een Boodschapper opstaan uit hun midden die hen Uw boodschap zal voordragen en die hen het Boek en de Wijsheid zal leren, en hen zuiveren.**

Waarlijk bent U de Machtige, de Wijze.” – 2:127 - 129

---

*Noot:* Dit gebed werd ongeveer 2500 jaar voordat de Heilige Profeet verscheen gezegd.

---

### Toen hij kwam, zei Allah tegen de mensen:

“Zoals Wij in jullie midden een Boodschapper uit jullie midden hebben gestuurd, die jullie Onze boodschap voordraagt en jullie zuivert, en die jullie het Boek en de Wijsheid leert en die jullie leert wat jullie niet wisten.” – 2:151

“Allah begunstigde de gelovigen zeker, toen Hij in hun midden een Boodschapper deed opstaan uit hun midden, die Zijn boodschap aan hen voordroeg en hen zuiverde, en die hun het Boek en de Wijsheid onderwees, terwijl zij daarvoor zeker in duidelijke dwaling verkeerden.” – 3:164

---

*Noot:* De Heilige Profeet Mohammed vervulde deze vier *hoofdtaken*:

- (1) Hij bracht aan zijn volk de letterlijke woorden en tekst van de Koran over, zodat die permanent behouden zouden blijven.
- (2) Hij leerde hen de betekenis ervan, zowel door uitleg, als door zijn praktisch handelen. Het “onderwijzen van het Boek” is iets anders dan het reciteren van de tekst daarvan aan mensen.
- (3) Hij leerde hen de “wijsheid” (*hikmah*), zodat ze hun religie konden presenteren en daarnaar konden handelen in het licht van kennis, op een verstandige manier, op een manier die de menselijke rede en de beste gevoelens van de menselijke geest aanspreekt.

*Wijsheid* hebben is iets anders dan het hebben van *kennis* (in dit geval, kennis van de Koran). Wijsheid stelt ons in staat om juist en verstandig te oordelen. De Koran zegt: “Hij schenkt wijsheid aan wie het Hem behaagt. En degene die wijsheid geschonken krijgt, wordt waarlijk een groot goed gegeven. En niemand neemt het in acht, behalve mensen met verstand” (2:269).

- (4) Hij zuiverde hen van alle soorten van zonden door hun gedrag en levenshouding om te vormen. De Koran zegt tegen volgelingen van de Heilige Profeet: “Allah heeft het geloof bij jullie geliefd gemaakt en heeft het bekoorlijk gemaakt in jullie harten, en Hij heeft ongeloof en overtreding en ongehoorzaamheid bij jullie gehaat gemaakt” (49:7).
-

### **Hij zou deze taken voor altijd vervullen:**

“Hij is het Die onder de ongeletterden een Boodschapper deed opstaan uit hun midden, die Zijn boodschap aan hen voordraagt en die hen zuivert, en die hen het Boek en de Wijsheid onderwijst — hoewel zij voorheen waarlijk in duidelijke dwaling verkeerden — En anderen uit hun midden die zich nog niet bij hen hebben gevoegd. En Hij is de Machtige, de Wijze.” – 62:2-3

---

*Noot:* Er wordt ons hier verteld dat de Heilige Profeet niet alleen de vier hierboven genoemde taken voor de volgelingen van zijn tijd zou uitvoeren, maar ook voor “anderen uit hun midden die zich nog niet bij hen hebben gevoegd”, wat betekent: mensen in de toekomst. Hij zou deze taken vervullen door middel van diegenen onder zijn volgelingen, die het licht van hem zouden krijgen en dat verder verspreiden onder de mensen.

---

*Ramadan Daily Quran Study, Dr. Zahid Aziz*

Vertaald door Reza Ghaforkhan

Islam<sub>Lab</sub>