

## Vasten – 28

### De sterfelijkheid van de Heilige Profeet:

De stichters van de verschillende godsdiensten worden door hun volgelingen vaak tot onsterfelijke figuren gemaakt die niet, net als alle andere mensen, konden sterven. Een uniek kenmerk van de Koran is, dat het de Profeet Mohammed voorstelt als een fysiek menselijk wezen, met alle fysieke eigenschappen en behoeften van een sterveling, en gelijk alle andere mensen zou sterven.

“En vóór u zonden Wij slechts mensen aan wie Wij openbaring stuurden; dus vraag de volgelingen van de Herinnering als jullie niet weten. Noch gaven Wij hen lichamen die geen voedsel aten, noch bleven zij voor eeuwig leven.” – 21:7-8

---

*Noot:* Dus elke profeet, met inbegrip van de Heilige Profeet Mohammed, had een sterfelijk lichaam dat voedsel nodig had om te blijven leven, en ieder heeft de dood geproefd. Het betekent ook dat Jezus een lichaam had dat behoefte had aan voedsel, en moet hij de dood geproefd hebben. De gedachte dat hij nog in leven is, is duidelijk in strijd met dit vers. Met de “volgelingen van de Herinnering” worden de mensen van de vroegere religieuze tradities bedoeld, of de geleerden van godsdiensten en godsdienstgeschiedenis.

---

“En vóór u (o Profeet) schonken Wij geen enkele sterveling een eeuwig verblijf. Als u sterft, zullen zij voor eeuwig leven?” – 21:34

---

*Noot:* Noch de Heilige Profeet, noch zijn tegenstanders konden voor altijd blijven bestaan. Zelfs als hij stierf, dan zouden zijn tegenstanders nog steeds geen succes boeken en zouden omkomen.

---

“En Mohammed is slechts een boodschapper — vóór hem zijn er al boodschappers heengegaan. Wanneer hij dan sterft of wordt gedood, zullen jullie dan op jullie schreden terugkeren? En degene die op zijn schreden terugkeert zal Allah in het geheel geen kwaad doen. En Allah zal de dankbaren belonen.” – 3:144

---

*Noot:* Dit vers werd geopenbaard kort na de slag van Oehoed. De profeet raakte ernstig gewond in die strijd en er ging zelfs het gerucht dat hij was gedood. Dit vers zegt, dat zelfs als de Profeet zou zijn gedood, dan was de islam nog steeds zo veel beter dan alle andere vormen van geloof, dat de moslims de islam niet konden opgeven.

Dit vers diende een ander belangrijk doel ten tijde van het overlijden van de Heilige Profeet. Enkele Metgezellen dachten dat hij niet dood was. Abu Bakr ging naar binnen, en toen hij

zag dat hij het leven had gelaten, beklom hij de preekstoel en las dit vers op. Dit had een magisch effect op de toehoorders, zodat allen van hen ervan overtuigd waren dat de Profeet was overleden, omdat alle profeten vóór hem waren overleden. De profeten waren slechts stervelingen, en hun sterfelijke levensduur moest zonder twijfel net zo beëindigen als die van alle andere stervelingen.

---

Dit vers levert een overtuigend bewijs dat ook Jezus dood was, anders kon het argument van Abu Bakr degenen die twijfelden aan de dood van de Profeet niet tot zwijgen hebben gebracht.

Hier is de hadies van Bukhari over die gebeurtenis:

“Aisha vertelde dat Aboe Bakr te paard vanuit zijn woonplaats in As-Soenh kwam aangereden, en steeg af. Hij ging toen de moskee binnen en sprak met niemand, totdat hij bij Aisha kwam. Hij ging naar de Profeet, die was bedekt met een gestreepte deken. Aboe Bakr ontblootte zijn gezicht, bukte naar hem toe, kuste hem en begon te huilen. Hij zei:

‘Moge mijn ouders worden opgeofferd voor u, o Profeet van Allah! Allah zal geen twee doden voor u verenigen. U bent de dood gestorven die voor u was bepaald.’

Ibn Abbas zei dat Aboe Bakr naar buiten kwam en Oemar het volk aan het toespreken was, en Aboe Bakr vertelde hem om te gaan zitten, maar Oemar weigerde dat. Aboe Bakr vertelde hem opnieuw te gaan zitten, maar Oemar weigerde opnieuw. Daarna reciteerde Aboe Bakr de *kalima shahada* en de mensen richtten toen hun aandacht naar Aboe Bakr en verlieten Oemar. Aboe Bakr zei:

‘Wie onder u Mohammed aanbad, zeker Mohammed is dood. Maar degene die Allah aanbad, Allah leeft en zal nooit sterven. Allah zegt: En Mohammed is slechts een boodschapper — vóór hem zijn er al boodschappers heengegaan ... (tot het woord dankbaren.’

Bij Allah, het was alsof de mensen nooit wisten dat Allah dit vers ooit eerder had geopenbaard, totdat Aboe Bakr het reciteerde. En zo leerden ze het van hem, en toen was het op ieders lippen.”

Sahih Bukhari, Boek van Begrafenissen.