

Vasten – 3

De Profeet brengt de mensen vanuit de duisternis in het licht:

“Een Boek dat Wij aan u hebben geopenbaard opdat u de mensen, met de toestemming van hun Heer, **vanuit de duisternis in het licht mag leiden**, naar de weg van de Machtige, de Geprezene, van Allah, van Wie alles is wat er in de hemelen is en alles wat er op aarde is.” – 14:1-2

“Hij is het Die duidelijke boodschappen naar Zijn dienaar stuurt, **opdat hij jullie vanuit de duisternis in het licht mag leiden**. En waarlijk is Allah Vol affectie, Barmhartig tegenover jullie.” – 57:9

“... Een Boodschapper die jullie de duidelijke boodschappen van Allah voordraagt, zodat hij degenen die geloven en goede daden doen **vanuit de duisternis in het licht mag leiden**.” – 65:11

Noot: Licht stelt mensen in staat om dingen te zien, het rechte pad te zien dat men moet volgen, in tegenstelling tot het verkeerde pad dat men moet vermijden. De Heilige Profeet bracht de mensen in dat licht, zodat ze voor zichzelf konden zien wat goed was en wat verkeerd. Mensen in het licht brengen is dan ook heel iets anders dan hen een stel van regels en voorschriften geven die ze *blindelings* volgen, zonder licht, in de hoop dat dit tot hun redding zal leiden.

Het woord voor “duisternis” in de bovenstaande verzen is *zulumat*, wat in het meervoud is. De landgenoten van de Heilige Profeet waren omgeven door vele soorten van duisternis: afgoderij, onwetendheid, wrede gewoontes, bijgeloof, blind volgen van tradities, blind volgen van religieuze leiders, onrecht, onderdrukking van de hulpeloze, enz., enz. De “duidelijke boodschappen van Allah”, die de Heilige Profeet aan hen overbracht, bracht hen in het licht, zodat ze de duisternis konden zien waarin ze hadden geleefd.

“Is degene die dood was, en die Wij dan tot leven wekten en **voor wie Wij een licht maakten** waarmee hij zich onder de mensen begeeft, gelijk aan degene wiens gelijkenis is als iemand in duisternis waaruit hij niet kan ontsnappen?” – 6:122

Noot: Dit vers spreekt niet over een bepaalde persoon, of over iemand die lichamelijk gezien dood was. Het gaat om moreel en geestelijk dode personen die tot leven werden gewekt door de Heilige Profeet en het feit dat ze leiding kregen om hun levens te leiden. De woorden “waarmee hij zich onder de mensen begeeft” betekenen, dat zo’n persoon vervolgens ook andere mensen leidt, die zijn licht kunnen volgen.

“O Profeet, waarlijk hebben Wij u gestuurd als een getuige, en een brenger van goed nieuws en een waarschuwer, en als een uitnodiger tot Allah met Zijn toestemming, **en als een lichtgevende zon.**” – 33:45-46

Noot: De “lichtgevende zon” verlicht de hele wereld. Wanneer de zon hoog staat, dan zijn kleinere lichten (van de vorige profeten) niet meer nodig.

Ramadan Daily Quran Study, Dr. Zahid Aziz
Vertaald door Reza Ghaforkhan
Islam_{Lab}