

Vasten – 30

De laatste en afsluitende Profeet:

“Mohammed is niet de vader van wie ook van jullie mannen, maar hij is de Boodschapper van Allah en het Zegel van de profeten. En Allah is immer de Weter van alle dingen.” – 33:40

“Zeg: o mensheid, waarlijk ben ik voor jullie allen de Boodschapper van Allah, van Hem aan Wie het koninkrijk van de hemelen en de aarde toebehoort.” – 7:158

“Deze dag heb Ik jullie religie voor jullie vervolmaakt en Mijn gunst aan jullie voltooid, en heb Ik voor jullie de Islam gekozen als religie.” – 5:3

Noot: Met “Zegel van de profeten” wordt bedoeld dat de Heilige Profeet Mohammed de instelling van het profeetschap verzegelde en afsloot, en was hij dus de laatste en afsluitende profeet. De drie verzen hierboven belichten verschillende kanten van hetzelfde plaatje, en als we elk van ze apart bekijken, dan impliceert de een wat in de andere twee wordt gesteld. Ze vormen een stalen driehoek waarvan de drie zijden elkaar ondersteunen.

Als de Heilige Profeet de laatste Profeet is, dan moet hij voor de hele mensheid gekomen zijn, omdat de vroegere profeten niet voor de hele mensheid waren gekomen. En hij moet met de volmaakte godsdienst gekomen zijn, omdat er geen profeet meer zou komen na hem.

Als de Heilige Profeet voor de hele mensheid kwam, dan is het doel om de mensheid te verenigen. Daarom zou hij de laatste profeet zijn, omdat een andere profeet na hem de mensheid zou verdelen na verenigd te zijn. Hij zou ook met de volmaakte religie komen, omdat er geen profeet meer zou komen na hem.

Als de Heilige Profeet een volmaakte religie bracht, en Allah’s gunst werd voltooid aan de mensheid, dan betekent dat, dat er geen profeet meer kan opstaan na hem, en dat hij ook opgestaan was voor de hele mensheid.

Vele jaren geleden heb ik de bovengenoemde punten voorgelegd aan een collega moslim-student die van Egypte was. Hij zei tegen mij: “dit is heel goed, maar er is een sekte in uw land (Pakistan), aan wie u dit moet vertellen, en ze heten Ahmadiyya.” Ik liet hem versteld staan toen ik zei: “ik ben zelf lid van de Ahmadiyya, en daar is het waar ik dit heb geleerd!”

In vers 33:40 hierboven wordt gezegd dat de Heilige Profeet Mohammed geen mannelijke erfgenamen heeft. Hij is geen *fysieke vader* welke man dan ook. Aan de andere kant is hij de *Boodschapper van Allah*, wat betekent dat hij de *geestelijke vader* van velen is, van al degenen die zijn boodschap volgen. Bovendien, door de instelling van het profeetschap te verzegelen, zal hij altijd de geestelijke vader blijven, omdat er geen geestelijke vader meer zal komen na hem.

Louter de laatste zijn is geen deugd. Als iemand de laatste koning van een dynastie is (bijvoorbeeld de laatste keizer van het Mogol-rijk in India), betekent dit dat er geen koning meer na hem was, *omdat er geen koninkrijk meer over was gebleven!* Koningen hielden op te bestaan na de laatste koning en werden vervangen door andere soorten van heersers.

Aan de andere kant is de Heilige Profeet de Laatste Profeet, omdat zijn geestelijke heerschappij voor altijd zal blijven voortbestaan. Er is geen profeet na hem, omdat zijn gezag van het profetschap voor altijd van kracht blijft.

Ramadan Daily Quran Study, Dr. Zahid Aziz,
vertaald door Reza Ghaforkhan,
Islam_{Lab}