

Vasten – 4

De Profeet vraagt geen persoonlijke beloning, tegenprestatie of voordeel van de mensen:

“Zeg: Ik vraag jullie niet om een beloning daarvoor. Het is niets dan een Herinnering aan de naties.”
– 6:90

“Ik vraag jullie niet om een beloning. Mijn beloning komt slechts van Allah en mij is opgedragen een van degenen te zijn die zich onderwerpen.” – 10:72 *

“En, o mijn volk, ik vraag jullie niet om rijkdom (in ruil) hiervoor. Mijn beloning is slechts bij Allah, en ik ben niet van plan degenen die geloven te verdrijven. Zij zullen hun Heer toch wel ontmoeten, maar ik zie dat jullie een onwetend volk zijn. En, o mijn volk, wie zal mij helpen tegen Allah als ik hen verdrijf?” – 11:29-30*

“O mijn volk, ik vraag jullie niet om een beloning hiervoor. Mijn beloning komt slechts van Hem Die mij schiep. Begrijpen jullie dan niet?” – 11:51 *

“En u vraagt hen niet om een beloning ervoor. Het is slechts een herinnering voor de gehele mensheid.” – 12:104

“Zeg: Ik vraag hiervoor niets van jullie terug, behalve dat degene die dit wil een weg kan volgen naar zijn Heer.” – 25:57

“Zeg: Ik spoor jullie slechts aan tot één ding, dat jullie, twee aan twee of alleen, opstaan ten behoeve van Allah, en overweeg dan! Er schuilt geen dwaasheid in jullie metgezel. Hij is slechts een waarschuwer voor jullie vóór een vreselijke straf. Zeg: Welke beloning ik ook van jullie vraag, dat is slechts voor julliezelf. Mijn beloning ligt alleen bij Allah, en Hij is Getuige van alle dingen.” – 34:46-47

“Volg degene die geen beloning van jullie verlangt, en zij volgen de juiste koers.” – 36:21

* *Noot:* Deze drie verzen (10:72, 11:29-30 en 11:51) zijn de woorden van andere profeten die de Koran aanhaalt, maar vertegenwoordigen ook wat de Heilige Profeet Mohammed zei.

Godsdienstleraren en geestelijken zoeken vaak wat voordeel bij de mensen, zoals geld, positie, invloed, populariteit, etc. Voorbeelden van hun hebzucht kennen legendarische proporties. In onze huidige tijd streven velen van hen naar politieke macht via hun religieuze leiders. Ze houden de massa gevangen in rituele praktijken en onwetendheid.

Maar de Heilige Profeet zocht geen voordeel bij de mensen. Zijn doel was enkel en alleen hun leiding en hervorming, zoals dat ook het doel van elke andere profeet was. Elke moslim die godsdienstig onderricht geeft moet ook dit voorbeeld volgen.

Ramadan Daily Quran Study, Dr. Zahid Aziz

Vertaald door Reza Ghaforkhan

Islam_{Lab}