

Vasten – 6

De Profeet werd aangesteld als een *waarschuwer* en als een *brenger van goed nieuws*:

“De mensheid vormt één enkele natie. Dus deed Allah profeten opstaan als bringers van goed nieuws en als waarschuwings, en Hij openbaarde met hen het Boek met waarheid, opdat het een oordeel zou vellen tussen mensen over hetgeen waarin zij verschilden.” – 2:213

Noot: Omdat de hele mensheid één enkele natie is, openbaarde God Zich aan hen allen door het sturen van *bringers van goede tijdingen* en *waarschuwings*. Hij stelde de Heilige Profeet om dezelfde functies uit te voeren. Hij was een bringer van het goede nieuws tot de mensen dat God nog steeds dacht aan de mensheid, en dat Hij Zijn profeet had gezonden om deze gevallen mensheid te laten opstijgen tot geestelijke grootsheid. Maar hij was ook een waarschuwer, en hij vertelde hen dat als ze volhardden in hun slechte handelwijzen, dan zouden ze de kwade gevolgen daarvan ondergaan.

“O Mensen van het Boek, Onze Boodschapper is waarlijk tot jullie gekomen om uitleg te geven na een onderbreking van boodschappers, opdat jullie niet zullen zeggen: Er is geen bringer van goed nieuws tot ons gekomen, noch een waarschuwer. Dus is er inderdaad een bringer van goed nieuws en een waarschuwer tot jullie gekomen.” – 5:19

Noot: Enkele eeuwen waren verstreken sinds de verschijning van een profeet in welk land dan ook toen de grote Arabische Profeet zijn intrede deed. Geen enkel volk op de wereld beweert dat er tussen de komst van Jezus Christus en de komst van de Heilige Profeet Mohammed een profeet is verschenen. De wereld was als het ware zichzelf aan het voorbereiden op de komst van de grootste van alle profeten, die een boodschapper voor alle volken van de wereld zou zijn.

“En Wij sturen de boodschappers slechts als bringers van goed nieuws en als waarschuwings; dan zal een ieder die gelooft en juist handelt geen vrees kennen, noch zullen zij treuren.” – 6:48

“Hebben zij niet in de gaten dat hun metgezel geen dwaas is? Hij is slechts een duidelijke waarschuwer.” – 7:184

“En Wij hebben u slechts gestuurd als een bringer van goed nieuws en als een waarschuwer voor de gehele mensheid, maar de meeste mensen weten dit niet.” – 34:28

“Waarlijk hebben Wij u gestuurd met de Waarheid als een bringer van goed nieuws en als een waarschuwer. En er is geen volk, of er is een waarschuwer in hun midden verschenen.” – 35:24

Noot: Deze brede leer dat er onder elk volk een profeet was aangesteld, wordt herhaaldelijk in de Koran onderwezen. Deze belangrijke waarheid, die duizenden jaren voor de meest wijze mannen van de wereld verborgen was gebleven, daalde neer op de geest van *een Arabier die lezen noch schrijven kon*, die niet eens wist welke volkeren er toen bestonden en

welke geschriften zij bezaten. Alleen deze brede leer kon de basis vormen van de universaliteit van een Goddelijke boodschap aan de hele mensheid. *Alleen hij die ruim van geest was om de waarheid bij allen te herkennen, kon de gehele mensheid verenigen.*

“Waarlijk hebben Wij u gestuurd als een getuige en als een brenger van goed nieuws en als een waarschuwer.” – 48:8

Ramadan Daily Quran Study, Dr. Zahid Aziz

Vertaald door Reza Ghaforkhan

IslamLab