

Vasten – 9

Standvastigheid en geduld tijdens moeilijkheden:

Noot: In alle verzen hieronder wordt de Heilige Profeet Mohammed aangesproken. Het woord “u” is in het enkelvoud, en het bevel “wees geduldig” en andere bevelen zijn ook in het enkelvoud.

“Dit zijn aankondigingen aangaande het ongeziene, die Wij aan u openbaren; hiervóór was u hier niet van op de hoogte — (noch) u noch uw volk. Dus wees geduldig. Het (goede) einde is waarlijk voor de plichtsgetrouwen.” – 11:49

“Dus wees geduldig; de belofte van Allah is waarlijk waar; en laat degenen die geen zekerheid hebben u niet verontrusten.” – 30:60

“Ga dus door tot deze (boodschap) uit te nodigen, en wees standvastig zoals u is bevolen, en volg hun lage verlangens niet, en zeg: Ik geloof in wat Allah van het Boek heeft geopenbaard, en mij is opgedragen om recht te spreken tussen jullie. Allah is onze Heer en jullie Heer. Voor ons zijn onze daden en voor jullie zijn jullie daden. Er is geen geschil tussen ons en jullie. Allah zal ons samenbrengen, en tot Hem is de uiteindelijke komst” – 42:15

“Dus wees geduldig (o Profeet), zoals vastbesloten mensen, de boodschappers, geduldig waren en probeer niet (de uiteindelijke ondergang van de tegenstanders) voor hen te bespoedigen. Op de dag dat zij zullen zien wat hen wordt beloofd, (zal het zijn) alsof zij er slechts een uur van de dag hadden vertoefd. (Uw taak is het) over te brengen. Zal er dan iemand worden vernietigd, behalve de mensen in overtreding?” – 46:35

“Dus wees geduldig met uitnemend geduld.” – 70:5

“En omwille van uw Heer, wees geduldig.” – 74:7

Noot: Toen alles tegenzat en het volledige gebrek aan succes zo demoraliserend moest zijn geweest, werd de Heilige Profeet eraan herinnerd om geduldig te zijn. Dat wil zeggen, geduldig te wachten op succes, en standvastig te blijven vasthouden aan zijn missie. Als u het juiste doet, zult u uiteindelijk slagen. Helaas, de huidige moslims denken dat ze succesvol kunnen zijn in de wereld door al hun zelfbeheersing te laten varen en door middelen te gebruiken die door emotie zijn ingegeven en die verboden zijn in de islam, en ze beseffen niet dat ze de lange, zware en langzame weg van zelfhervorming moeten opgaan en standvastig de islam moeten verspreiden.

“En verdraag geduldig wat zij zeggen en verlaat hen door u op gepaste wijze terug te trekken.” – 73:10

Noot: De Heilige Profeet wordt hier opgedragen om de beledigingen, spot of hoon van zijn tegenstanders geduldig te verdragen, en zich vervolgens uit hun gezelschap te verwijderen op een waardige, goedgemanierde wijze, en niet op een manier waardoor hij zich verlaagt tot hun zelfde niveau van wangedrag, grofheid en beledigingen. Hierin zit een belangrijke les voor de moslims van tegenwoordig.

Ramadan Daily Quran Study, Dr. Zahid Aziz
Vertaald door Reza Ghaforkhan
IslamLab