

## Dag 10 – Rechtvaardig zijn tegen iedereen (1)

- In de laatste les behandelden we de fundamentele leer van de Islam en dat Allah billijk en rechtvaardig zal oordelen over de daden van alle mensen. Evenzo moeten moslims ook recht doen aan iedereen in alle seculiere en religieuze zaken van het menselijk leven.
- In religieuze aangelegenheden wordt de heilige Profeet als volgt bevolen:

“Ga dus door met hiertoe uit te nodigen, en wees standvastig zoals u is bevolen, en volg hun lage begeerten niet, en zeg: Ik geloof in wat Allah van het Boek geopenbaard heeft, **en mij is opgedragen om recht te spreken tussen jullie**. Allah is onze Heer en jullie Heer. Voor ons zijn onze daden en voor jullie zijn jullie daden. Er is geen geschil tussen ons en jullie. Allah zal ons samenbrengen, en tot Hem is de uiteindelijke komst.” – 42:15

فَلِذَلِكَ فَادِعُ<sup>ع</sup> وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ<sup>ع</sup>  
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ<sup>ع</sup> وَقُلْ أَمِنْتُ بِمَا  
أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ  
بَيْنَكُمْ<sup>ط</sup> اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ<sup>ط</sup> لَنَا أَعْمَالُنَا  
وَلكُمْ أَعْمَالُكُمْ<sup>ط</sup> لَا حِجَّةَ بَيْنَنَا  
وَبَيْنَكُمْ<sup>ط</sup> اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا<sup>ط</sup>  
وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ<sup>ط</sup>

- Hier moet zelfs wat betreft de manier waarop men de worden nageleefd. ‘Lage verlangens’ houden onder andere de drang in om je superioriteit ten opzichte van anderen te bewijzen, anderen te kleineren en op hen af te geven door te beweren dat al het goede in jouw gemeenschap of in jouw volk of in jouw religie te vinden is, en dat er niets goeds te vinden is in andere.
- Er wordt hier gezegd dat rechtvaardigheid van ons verlangt om tegen anderen te zeggen: “Allah is onze Heer en jullie Heer.” Dit betekent dat Allah zich net zoveel bekommert om moslims als om degenen die de boodschap van de Islam niet hebben aanvaard. Allah is niet, zoals vaak gedacht wordt, ‘de God van de moslims’, een Wezen dat alleen door moslims wordt aanbeden. Het Opperwezen dat aanbeden wordt door aanhangers van andere godsdiensten is dezelfde die wij Allah noemen, hoewel we kunnen verschillen over het beeld dat wij van Hem hebben en hoe Hij handelt. Mensen zullen door Hem beoordeeld worden op basis van hun daden. Dat is wat rechtvaardigheid vereist, niet dat een groep wordt begunstigd of afgewezen vanwege wie ze zijn. De laatste woorden: “Allah zal ons samenbrengen en tot Hem is de uiteindelijke komst,” hoeft niet alleen te verwijzen naar het leven na de dood, maar het kan ook aangeven dat er een tijd zal komen dat de hele mensheid zich zal verenigen onder de Ene God.
- “Er is geen geschil tussen ons en jullie,” is wat moslims tegen anderen zouden moeten zeggen. Geen gekibbel, geruzie, of getouwtrek, want we zullen beoordeeld worden voor onze daden door Degene Die in gelijke mate de Heer van iedereen is. Er is geen enkele poging nodig om met woorden te bewijzen dat ‘ik heb gelijk en jij hebt ongelijk’.

“Waarlijk hebben Wij het Boek met de waarheid aan u geopenbaard opdat u recht zult kunnen spreken tussen de mensen met behulp van wat Allah u geleerd heeft. **En wees niet iemand die voor de zaak van de oneerlijken pleit**. En vraag om vergiffenis aan Allah. Waarlijk is Allah immer Vergevensgezind, Barmhartig. En strijd niet voor degenen die

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ  
لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ  
اللَّهُ<sup>ط</sup> وَلَا تَكُنْ لِلْخَافِينَ حَصِيماً  
﴿١٧﴾ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
غَفُوراً رَحِيماً ﴿١٨﴾ وَلَا تَجَادِلْ  
عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ<sup>ط</sup> إِنَّ  
اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّاناً أَثِيماً

zonder trouw handelen tegenover hun zielen.  
Allah houdt waarlijk niet van degene die  
onbetrouwbaar is, zondig.” – 4:105-107

- En wat houdt rechtspreken tussen mensen “met behulp van wat Allah u geleerd heeft,” in? Het is het volgende.

“Waarlijk, Allah verplicht jullie (O moslims) ...  
dat wanneer jullie rechtspreken tussen mensen,  
jullie rechtvaardig rechtspreken.” – 4:58

“Zeg: Mijn Heer beveelt gerechtigheid.” – 7:29

“Allah beveelt waarlijk rechtvaardigheid” – 16:90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَمْنَتِ  
إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ  
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ

- De hierboven aangehaalde passage 4:105-107 werd geopenbaard naar aanleiding van een geschil tussen een moslim en een jood, waarbij de heilige profeet Mohammed het oordeel uitsprak tegen de moslim. Een moslim had iets gestolen, verstopte het bij een jood, en beschuldigde de jood later van de diefstal, terwijl de stam van die moslim achter hem stond. Ondanks de openlijke vijandschap van de joden sprak de Profeet de jood vrij van de beschuldiging. Het was een tijd waarin men elke moslimhand hard nodig had voor de verdediging van de Islam. En een vonnis tegen een man die door zijn hele stam gesteund werd, betekende het kwijtraken van die stam. Maar zulke overwegingen hadden helemaal niets te betekenen bij de Profeet.
- Deze verzen leggen dus het brede principe vast, dat oneerlijkheid moet worden bestraft, wie de schuldige partij ook is, en dat de balans van rechtvaardigheid gelijk moet worden gehouden tussen moslims en niet-moslims, en tussen vrienden en vijanden.

Uit: Ramadan Daily Quran Study

Door: Dr. Zahid Aziz

Engelse uitgave: Lahore Ahmadiya Djamaat, UK

Vertaald door: Reza Ghafoerkhan

Nederlandse uitgave: IslamLab