

Dag 12 – Rechtvaardig zijn tegen iedereen (3)

- De Koran plaatst het doen van gerechtigheid boven alle andere overwegingen:

“O jullie die geloven, wees handhavers van recht, getuigen voor Allah, zelfs als het tegen jezelf is of (jullie) ouders of naaste verwanten — of hij nu rijk is of arm, Allah bezit een beter recht over hen beiden. Dus volg niet (jullie) lage verlangens, opdat jullie niet afdwalen. En als jullie de waarheid verdraaien of jullie ervan afkeren, dan is Allah Zich waarlijk immer Bewust van wat jullie doen.” – 4:135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ
شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ
بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن
تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

- In dit vers verlangt de Koran van moslims dat zij uitoefenen van gerechtigheid en het afleggen van getuigenissen, en dat partijdigheid voor hun naasten niet van invloed mag zijn, noch dat ze zich laten beïnvloeden door angst voor rijke mensen of mededogen voor arme mensen. Alleen het vaststellen van de waarheid moet gediend worden. Hoe zou het dan mogelijk kunnen zijn dat er minder gewicht gegeven wordt aan de getuigenis van een niet-moslim en meer gewicht gegeven wordt aan de getuigenis van een moslim? Als discriminatie op basis van een familierelatie of op basis van sociale klasse verboden is, zoals in dit vers aangegeven wordt, hoe zou het dan toegestaan kunnen zijn op basis van religie? Onderscheid maken op basis van religie kan onmogelijk helpen om de waarheid beter vast te stellen, tenzij iemand kan aantonen dat het bewijs van elke moslim eerlijker is dan het bewijs van elke niet-moslim!
- Gerechtigheid wordt ook benadrukt in een vers waarin staat dat moslims eerlijk moeten zijn in hun wereldse omgang met anderen:

“En kom niet aan de bezittingen van de wees, behalve met de beste bedoelingen, totdat hij de volwassen leeftijd heeft bereikt. En geef op rechtvaardige wijze de volle maat en het volle gewicht — Wij leggen geen ziel een taak op die buiten de grenzen van haar mogelijkheden valt. En wanneer jullie spreken, wees rechtvaardig, zelfs als het (tegen) een familielid zou zijn. En leef Allah’s verbond na. Dit beveelt Hij jullie opdat jullie indachtig kunnen zijn.” – 6:152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا
وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا
قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذِكْمَ وَصُكْمَ
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

- Deze voorschriften zijn van toepassing op de omgang van moslims met anderen, tot welke gemeenschap of religie die andere persoon ook behoort. Een wees voor wie we zorgen, kan een niet-moslim zijn. Een persoon aan wie we iets verkopen en aan wie we de hele maat en het volle gewicht moeten geven, kan ook een niet-moslim zijn. En ook wanneer we “spreken”, bijvoorbeeld door een getuigenverklaring te geven in de rechtszaal, of als we een baanreferentie voor iemand schrijven, of wanneer we een mening geven, etc. etc., moeten we “rechtvaardig” zijn, zelfs als dit betekent dat we iets ten nadele van een familielid moeten zeggen. Het is duidelijk dat als we

“rechtvaardig’ zijn in het geven van een oordeel, dat het niet toegestaan is dat we in één richting hellen voor of tegen een persoon vanwege zijn religie.

- In de Koran wordt herhaaldelijk gezegd dat Allah degenen liefheeft die rechtvaardig zijn.

- Wat betreft het oordelen tussen twee groepen moslims die een twist hebben met elkaar, wordt gezegd:

“Sluit op rechtvaardige wijze vrede tussen hen en handel rechtvaardig. **Waarlijk houdt Allah van de rechtvaardigen.**” – 49:9

فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٩﴾

- Met betrekking tot vriendschappelijke niet-moslims die niet in een staat van oorlog verkeren met moslims, schrijft de Koran voor:

“Aangaande degenen die jullie niet om religie bestrijden en die jullie niet uit jullie huizen verdrijven, verbiedt Allah jullie niet **dat jullie hen vriendelijk en rechtvaardig behandelen. Waarlijk houdt Allah van de rechtvaardigen.**” – 60:8

فَإِنْ جَاءَوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضْ
عَنْهُمْ ... وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ
بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٦٠﴾

- De joden in Medina accepteerden de Heilige Profeet als rechter in alle geschillen, hetzij bij hun eigen volk, of tussen hen en anderen. Later keerden ze zich tegen hem. Allah schreef hem toen het volgende voor:

“Dus als zij bij u komen, spreek dan recht tussen hen of keer u van hen af. ... En wanneer u recht spreekt, **spreek dan recht onder hen met rechtvaardigheid. Waarlijk houdt Allah van de rechtvaardigen.**” – 5:42

فَإِنْ جَاءَوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضْ
عَنْهُمْ ... وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ
بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٥٤﴾

Allah staat de Profeet toe om te weigeren om tussen hen te oordelen, maar in geval hij wel tussen hen oordeelt, wordt hem gezegd hij dat nog steeds onpartijdig moet oordelen. Rechtvaardig zijn onder zulke omstandigheden toont aan dat de Profeet het hoogste punt van morele rechtschapenheid bereikt had waarnaar een persoon kan streven.

Uit: Ramadan Daily Quran Study

Door: Dr. Zahid Aziz

Engelse uitgave: Lahore Ahmadiya Djamaat, UK

Vertaald door: Reza Ghafoerkhan

Nederlandse uitgave: IslamLab