

Dag 13 – Allah's uitgebreide gunsten aan alle mensen (1)

- In hoofdstuk 32 zegt de Koran het volgende over de schepping van de mens:

“(6) Dat is de Kenner van het ongeziene en het geziene, de Machtige, de Barmhartige.

(7) Die alles wat Hij geschapen heeft prachtig heeft gemaakt, en Hij begon de schepping van de mens uit stof. (8) Daarna maakte Hij zijn nageslacht uit een extract, van nietswaardig water. (9) Toen vervolmaakte Hij hem en blies hem van Zijn geest in, en gaf jullie oren en ogen en harten; **hoe weinig zeggen jullie dank!**”

ذٰلِكَ عَلِيْمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ
الرَّحِيْمُ الَّذِيْ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَ
بَدَا خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ثُمَّ جَعَلَ
نَسْلَهُ مِنْ سُلٰلَةٍ مِنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ ثُمَّ
سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُوْحِهِ وَجَعَلَ
تَكْوِيْنَكُمْ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ
قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ

- Allah toonde met Zijn schepping niet alleen Zijn scheppingskracht en -macht, maar ook Zijn barmhartigheid (vers 6). Allah, die Barmhartig of *Rahiem* is, schiep de mens als een kenmerk of teken van deze eigenschap en om Zijn barmhartigheid op de wereld tentoon te spreiden. De mens is dus geen vloek voor deze wereld en deze planeet, ondanks zijn destructieve gedrag, maar een manifestatie van barmhartigheid.
- De schepping van de mens uit stof (vers 7) betekent niet, zoals velen traditioneel denken, dat Allah de gestalte van een complete menselijke vorm in klei modelleerde en er vervolgens leven in blies en een echt fysiek mens werd, Adam genaamd. Vers 9 laat ons duidelijk begrijpen dat het bij ieder mens zo gebeurt, dat Allah hem compleet maakt en Zijn geest in hem blaast.
- Het begin van de schepping van de mens uit “stof”, als we dit in fysieke zin nemen, betekent dat zijn leven ontstond uit elementen die zich op aarde bevinden. Als we het in metaforische zin nemen, betekent het dat de mens is geschapen met nederigheid in zijn aard en met de aanleg om zich aan Allah te onderwerpen.
- Vers 8 wijst de mens op de oorsprong van elk individu: een druppel sperma dat geen enkele waarde lijkt te hebben. En, zoals vers 9 zegt, groeit het uit tot een volwaardige mens die kan horen, zien, voelen en denken. Hij krijgt het vermogen om via deze zintuigen kennis te verkrijgen en vervolgens deze kennis te analyseren en er conclusies uit te trekken en beslissingen te nemen met behulp van zijn hersenen. “Weinig zeggen jullie dank,” betekent dat de mens er niet in slaagt om deze vermogens te gebruiken voor zijn volle ontwikkeling, zoals:
 - Zij die blindelings anderen volgen en gehoorzamen en weigeren hun eigen intelligentie te gebruiken.
 - Zij die zich onderwijs ontzeggen, of zij die de macht daarvoor hebben in een land, maar er niet in slagen onderwijs toegankelijk te maken voor de massa.
 - Zij die veel kennis opdoen van de materiële wereld, maar volledig de geest negeren die in de mens is geblazen voor zijn morele en spirituele ontwikkeling, en er niet om geven om iets te lezen of te leren over de leiding die door Allah gezonden is.
- Aangezien in ieder mens, man of vrouw, de Goddelijke geest is ingeblazen, en hij of zij de zintuigen van horen en zien heeft gekregen om informatie te vergaren, en een brein en verstand om die te verwerken en tot een conclusie te komen, betekent dit dat het meest **elementaire**

menselijke recht van ieder persoon, zoals de Islam dat voor ogen heeft, is om **zijn eigen verstand te gebruiken en zijn eigen gedachten te vormen**.

- Allah's barmhartigheid en gunsten worden aan iedereen geschonken, zelfs aan hen die ervoor kiezen om de door Allah gezonden boodschap af te wijzen:

“Wat Allah de mens ook schenkt uit (Zijn) barmhartigheid, er is niemand die het kan weerhouden, en wat Hij weerhoudt, kan niemand daarna nog schenken ...

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۗ

O mensen, herinner jullie de gunsten van Allah aan jullie. Is er buiten Allah enige Schepper die jullie voorziet uit de hemel en de aarde? Er is geen God behalve Hij. Hoe zijn jullie dan afgewend?” - 35:2-3

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۗ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ فَآَنِي تَتَوَفَّكُونَ ۗ

- De passage gaat verder, in 35:4, met diegenen te vermelden die de boodschap van de profeet Mohammed afwezen. Hoewel Allah barmhartig was tegenover hen en Zijn gunsten aan hen geschonken had in de vorm van de middelen van bestaan waar ze van profiteerden, kozen ze ervoor om Zijn geestelijke gunsten af te wijzen.
- Op één plaats maakt de Koran gewag van degene die “verlangt naar dit vergankelijke leven” en Allah vervult zijn verlangens, maar in het Hiernamaals is hij in verlies en heeft hij geen aandeel in het spirituele leven. Het vermeldt dan degene die verlangt naar het geestelijke en ruimschoots beloond wordt. Er staat dan:

“Wij helpen iedereen — dezen zowel als die — uit de overvloed van uw Heer, en de overvloed van uw Heer is niet beperkt.” – 17:20

كُلَّا نُمِدُّهُؤَلَاءِ وَهُؤَلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ۗ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا

- De ongelovige wordt ook door Allah bijgestaan in zijn streven, dat alleen voor materieel gewin zou kunnen zijn. De overvloed van Allah is “niet beperkt” tot alleen een bepaald deel van de mensen.

Uit: Ramadan Daily Quran Study

Door: Dr. Zahid Aziz

Engelse uitgave: Lahore Ahmadiya Djamaat, UK

Vertaald door: Reza Ghafoerkhan

Nederlandse uitgave: IslamLab