

Dag 14 – Allah's uitgebreide gunsten aan alle mensen (2)

- Om de mens aan te trekken tot acceptatie van de boodschap van de eenheid van God die via de heilige profeet Mohammed geopenbaard was, geeft de Koran voorbeelden van de gunsten die Allah aan de mens geschonken heeft:

“En het vee, Hij heeft het voor jullie geschapen. Hiervan krijgen jullie warme kleding en (andere) voordelen, en jullie eten ervan ...

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾

En zij dragen jullie zware lasten naar gebieden, die jullie anders niet hadden kunnen bereiken zonder jullie zelf leed te berokkenen. **Jullie Heer is waarlijk Compassievol, Barmhartig.** En (Hij maakte) paarden en muilezels en ezels zodat jullie erop kunnen rijden en als sieraad. **En Hij schept waar jullie geen weet van hebben.** – 16:5,7,8

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٦﴾ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾

- Allah toont Zijn compassie en barmhartigheid aan de mens door voor hem een ruime variëteit aan middelen te creëren die hij kan gebruiken voor zijn behoeften, gemak en profijt. De laatste woorden: “En Hij schept waar jullie geen weet van hebben,” toont duidelijk aan dat er, naast de dieren die hier genoemd worden, ook andere middelen zouden worden gecreëerd, toen onbekend voor de mens, om zich te verplaatsen en zijn vracht te vervoeren. Dat is in de afgelopen twee eeuwen bewaarheid.
- Dan wordt er uit de schepping van deze voorzieningen de volgende conclusie getrokken:

“En het is aan Allah om de juiste weg te wijzen, en er is een aantal (wegen) dat afbuigt. En als het Hem zou behagen, dan zou Hij jullie allemaal in de juiste richting leiden.” – 16:9

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايِزٌ ﴿٩﴾ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٠﴾

- Net zoals Allah zaken heeft geschapen voor het fysieke welzijn van de mens, heeft Hij ook de middelen voor het geestelijke welzijn van de mens geschapen door hem de juiste weg te wijzen, zodat deze te onderscheiden is van de wegen van dwaling. En het is Zijn wil om de hele mensheid tot Zijn leiding te brengen.
- Hetzelfde hoofdstuk gaat verder met een opsomming van andere creaties die de mens ten goede komen:

- water uit de wolken dat de mens drinkt, en waardoor bomen groeien waarvan de mens zich voedt (16:10).

- planten en olijven, dadels, druiven en alle andere vruchten. Hierin schuilt “een **teken voor een volk dat nadenkt**” (16:11).

- de dag en de nacht, zon en maan, en sterren die dienstbaar zijn voor de mens. Hierin schuilen “tekenen **voor een volk dat begrijpt**” (16:12).

- dingen op aarde van verschillende kleuren en tinten. Hierin schuilt “een teken **voor een volk dat indachtig is**” (16:13).

- de zee die dienstbaar is aan de mens, die daaruit voedsel vangt om te eten en versieringen om te dragen, en waarop schepen varen “zodat jullie naar Zijn overvloed zoeken en zodat jullie dank zullen zeggen” (16:14).

- bergen, rivieren, wegen en oriëntatiepunten en sterren, om de juiste weg te vinden (16:15-16).

Zoals deze verzen zeggen, moeten mensen goed over deze verschijnselen nadenken, peinen en nauwkeurig in beschouwing nemen. Met andere woorden, ze dienen wetenschappelijk onderzoek te doen om te begrijpen hoe ze werken, met als gevolg dat ze er baat bij zullen hebben door kennis te verwerven en door die in de praktijk toe te passen.

- De conclusies hiervan komen tot uitdrukking in de verzen die volgen:

“Is Degene Die scheidt dan gelijk aan degene die niet scheidt? Nemen jullie dit dan niet in acht?

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٤﴾

“En als jullie Allah’s gunsten zouden tellen, zouden jullie niet in staat zijn ze te nummeren. Allah is waarlijk Vergevensgezind, Barmhartig.” – 16:17-18

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧﴾

“En degenen die zij buiten Allah aanroepen schiepen niets, terwijl zijzelf geschapen zijn. Dood (zijn zij), niet levend. ...” – 16:20-21

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ

- Waarom zou de mens dan buiten Allah andere dingen aanbidden die niets scheppen? Allah’s gunsten zijn ontelbaar en oneindig en raken nooit uitgeput. Dit zegt ons dat de mens geen einde zal kunnen ontdekken aan wat hij uit de natuur kan verkrijgen voor zijn profijt. De zaken en wezens die mensen aanbidden zijn zelf creaties die niets hebben geschapen. Deze vergelijken met Allah is als het vergelijken van nul met oneindig, of het vergelijken van de doden met de levenden.

Uit: Ramadan Daily Quran Study

Door: Dr. Zahid Aziz

Engelse uitgave: Lahore Ahmadiya Djamaat, UK

Vertaald door: Reza Ghafoerkhan

Nederlandse uitgave: IslamLab