

Dag 15 – Allah’s uitgebreide gunsten aan alle mensen (3)

- Allah is altijd barmhartig voor de mens, maar de mens is ondankbaar:

“Jullie Heer is Hij die de schepen op zee voor jullie doet versnellen opdat jullie Zijn goedgunstigheid kunnen zoeken. Waarlijk is Hij **immer Barmhartig** voor jullie. En wanneer jullie op zee worden getroffen door onheil, weg zijn al degenen die jullie aanroepen, behalve Hij; maar wanneer Hij jullie veilig aan land brengt, wenden jullie je af. En de mens is **immer ondankbaar**.” – 17:66-67

رَبُّكُمْ الَّذِي يُرِيكُمْ نَجْمَكُمْ فِي الْبَحْرِ
لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
﴿٦٦﴾ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ
تَدْعُونَ إِلَّا إِلَاهًا فَلَمَّا نَجَّكُمْ إِلَى الْبَرِّ
أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿٦٧﴾

- Het is door Allah’s barmhartigheid dat de technologie van de mens werkt op de wereld. Wanneer hij in nood komt en geen helpers heeft, roept hij instinctief God om hulp. Er zijn veel voorbeelden hiervan in gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis. In december 1941 viel het Duitse leger de Sovjet-Unie binnen en bereikte bijna Moskou, en het leek onvermijdelijk dat ze die zouden innemen. De Sovjet-Unie was officieel atheïst en tegenstander van welke godsdienst dan ook. Maar naar verluid droeg hun leider Stalin op om gebeden te laten zeggen in de kathedraal van Moskou voor de bescherming van de stad. Die gebeden leken gewerkt te hebben toen het Duitse leger werd verdreven en de stad werd gered. In die gebeden waren misschien de namen van Maria en Jezus aangeroepen, maar in wezen waren ze gebeden tot God.

Hoe het ook zij, nadat Allah de mens in veiligheid brengt, vergeet hij Allah en is hij ondankbaar.

- Hetzelfde wordt op andere manieren op andere plaatsen in de Koran gezegd. Bijvoorbeeld:

“Ziet u niet dat Allah alles wat op aarde is aan jullie dienstbaar heeft gemaakt, en de schepen die op Zijn bevel over de zee glijden? En Hij weerhoudt de hemel ervan op aarde neer te vallen, behalve met Zijn toestemming. **Waarlijk is Allah Mededogend, Barmhartig tegenover de mens**. En Hij is het Die jullie tot leven wekt, dan laat Hij jullie sterven, dan wekt Hij jullie tot leven. **De mens is waarlijk ondankbaar**.” 22:65-66

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَ
الْفُلَّكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَ يُنْسِكُ
السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ
اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٦٥﴾ وَهُوَ الَّذِي
أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ
إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿٦٦﴾

- De bewoordingen zijn hier algemener van aard en zeggen dat “alles wat op aarde is” er is om de mensheid te dienen. Terwijl de schepen worden vermeld, slaat “alles wat” op die dingen die uitgevonden en ontwikkeld zijn na de tijd van de Koran, tot de dag van vandaag, met inbegrip van de toekomst. De betekenis van Allah Die de hemel weerhoudt op de aarde te vallen, is dat Allah, ondanks de wandaden van de mens, hem vanwege Zijn barmhartigheid niet vernietigt. Het is alleen in uitzonderlijke omstandigheden dat Allah Zijn straf op aarde stuurt.
- In de afgelopen jaren houden ruimtedeskundigen zogenaamde near-Earth objects in de gaten. Dit zijn ruimteobjecten zoals asteroïden, kometen en dergelijke, die tijdens het reizen door het zonnestelsel zo nu en dan de aarde dichtbij passeren. Er zijn duizenden near-Earth objects. Elk van deze kan vernietigend zijn als het op de aarde zou vallen, maar slechts enkele hebben dit ooit

in de geschiedenis gedaan. Wetenschappers en ingenieurs zijn manieren aan het bedenken om zulke objecten om te leiden als het op koers zou zijn om de aarde te treffen. Misschien wijzen de woorden “En Hij weerhoudt de hemel ervan op aarde neer te vallen, behalve met Zijn toestemming,” ook op dit astronomische verschijnsel.

- De gunsten die Allah aan de mens schenkt worden ook als volgt beschreven:

“Zien jullie niet dat Allah aan jullie dienstbaar heeft gemaakt wat er in de hemelen is en wat er op aarde is, **en dat Hij jullie al Zijn gunsten compleet heeft geschonken, uitwendig en inwendig?**

En onder de mensen is degene die Allah in twijfel trekt, zonder kennis of leidraad of een verlichtend Boek.” – 31:20

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ
وَ مَّا فِي الْأَرْضِ وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَهُ
ظَاهِرَةً وَ بَاطِنَةً وَ مِّنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ
فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًى وَ لَا كِتَابٍ
مُّنِيرٍ ﴿٣١﴾

- Dit gaat nog een stap verder en zegt dat alles in de hemelen en de aarde beschikbaar is gemaakt voor de mens om te gebruiken en hem van dienst te zijn. Allah heeft Zijn gunsten compleet aan de mens geschonken, zowel uitwendig (*zahir*) als inwendig (*batin*). De uitwendige gunsten zijn die welke de mens lichamelijk en materieel ten goede komen. De inwendige gunsten kunnen ook lichamelijk van aard zijn, als we deze beschouwen als bijvoorbeeld medische behandelingen en diagnostische methoden die betrekking hebben op het interne van het menselijk lichaam, of de miniaturisatie van verschillende medische apparaten. Echter wijst het schenken van complete gunsten die inwendig zijn primair naar de leringen en de richtlijnen die de mens spiritueel ten goede komen en die leiden tot de verbetering van zijn karakter en gedrag.
- Ondanks al deze gunsten van Allah die Hij “compleet uitwendig en inwendig,” heeft geschonken, zijn er mensen die twifelen aan Zijn bestaan of anderen aanmerken als te delen in Zijn macht en eigenschappen. Maar ze zullen geen enkele kennis, geen enkel systeem van leiding, of een geopenbaard boek kunnen vinden dat hun beweringen ondersteunt.

Uit: Ramadan Daily Quran Study

Door: Dr. Zahid Aziz

Engelse uitgave: Lahore Ahmadiya Djamaat, UK

Vertaald door: Reza Ghaforkhan

Nederlandse uitgave: IslamLab