

Dag 17 – Allah is de enige en laatste Rechter over wie op het rechte pad is en wie niet (2)

- Het is alleen Allah Die het beste weet wie werkelijk goed is en wie slecht is:

“En wanneer tegen hen wordt gezegd, Kom tot wat Allah geopenbaard heeft en tot de Boodschapper, zeggen zij: Wat wij bij onze vaders vonden is afdoende voor ons. Wat! zelfs terwijl hun vaders niets wisten en geen leiding hadden!

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

O jullie die geloven, pas op jullie zielen — degene die dwaalt kan jullie geen kwaad doen zolang jullie je op de juiste weg bevinden. Tot Allah zullen jullie allen terugkeren, dus zal Hij jullie bekendmaken met wat jullie gedaan hebben.” – 5:14-105

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٤﴾

- Het eerste vers gaat over de reactie van de landgenoten van de heilige profeet Mohammed toen hij hen uitnodigde om de openbaring van de Koran te aanvaarden. Ze bleven erbij dat ze hun overgenomen geloofsopvattingen en gebruiken zouden volgen, hoewel, zoals de Koran aangeeft, hun voorouders onwetend en niet goed geleid waren. Helaas geven veel moslims vandaag de dag hetzelfde antwoord wanneer zij erop gewezen worden dat bepaalde van hun sociale gebruiken en attitudes tegengesteld zijn aan de leer van de Koran, en in feite gebaseerd zijn op onwetendheid. Ze antwoorden dat het gewoonten zijn die ze hebben overgenomen van vorige generaties, en dat hun voorouders onmogelijk verkeerd konden zijn geweest.
- Het tweede vers spoort moslims aan om na te denken over zichzelf en zichzelf te beteren, in plaats van zich zorgen te maken over misleid en beïnvloed te worden door anderen om het verkeerde pad te volgen. De woorden “pas op jullie zielen” kunnen ook worden vertaald als “jullie zijn verantwoordelijk (of toerekenbaar) voor jullie eigen zielen.” Het is in tegenspraak met deze richtlijn dat een moslim geweld zou gebruiken om mensen volgens het juiste pad te laten handelen, omdat die moslim zichzelf dan beschouwt als verantwoordelijk tegenover Allah voor de daden van anderen. Door op je eigen ziel te passen, laat je anderen het goede pad zien door jouw voorbeeld, wat meestal effectiever is dan via woorden te prediken. Het vers eindigt met te herhalen wat elders in de Koran wordt gezegd: dat de realiteit en het werkelijke motief achter jouw daden en de daden van anderen alleen bekend zijn bij Allah, Die ze voor iedereen duidelijk zal maken op de Dag des Oordeels.
- Een ander soortgelijk vers luidt:

“Zeg: Iedereen handelt op zijn manier. Maar jullie Heer weet het beste wie er het beste op het pad geleid wordt.” – 17:84

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَن هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

- Wanneer we ernaar streven om de juiste weg te volgen, maar tegelijkertijd geloven dat anderen op het verkeerde pad zijn, moet we eraan denken dat het alleen Allah is Die echt weet wie het best geleid is. Naar alle schijn kan een persoon op het rechte pad zijn, maar hoe hij innerlijk is, kunnen we niet weten. We kunnen het zelfs niet weten over onszelf. Wat betreft een persoon die niet juist geleid lijkt te zijn, kunnen we niet weten wat zijn omstandigheden zijn die hem daartoe gebracht hebben, noch zijn werkelijke intenties, noch zijn mogelijke innerlijke inspanningen voor zelfverbetering.

- Het kan ook zijn dat de zin “jullie Heer weet het beste wie er het beste geleid wordt,” wordt gebruikt om op een beleefde, niet aanstootgevende manier aan te geven dat de Islam het juiste pad van leiding is. Het zou lomp zijn om te zeggen: “Wij zijn het best geleid.” Zulke woorden impliceren ook dat we aan onszelf toeschrijven dat we recht geleid worden en dat niet toeschrijven aan de welwillendheid van Allah. Het woord voor “manier” betekent hier de natuurlijke geneigdheid van een persoon die hij zal moeten volgen. Handelen “op zijn manier” kan ook betekenen dat bij het volgen van de leer van de Islam, of bij het interpreteren van de Koran, een persoon tot het ene geneigd is en een andere persoon tot het andere. In sommige gevallen heeft de ene gelijk, en in andere gevallen heeft de andere gelijk.
- Wanneer moslims worden aangesproken en gewaarschuwd om niet ongehoorzaam te zijn aan de Heilige Profeet (24:63), voegt de Koran daar aan toe:

Waarlijk behoort alles wat in de hemelen en op aarde is toe aan Allah. Werkelijk weet Hij wat jullie toestand is. En op de dag dat zij worden teruggebracht tot Hem, zal Hij hen op de hoogte brengen van wat zij deden. En Allah is de Weter van alle dingen.” – 24:64

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قَدْ
يَعْلَمُ مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ وَّيَوْمَ يُرْجَعُوْنَ اِلَيْهِ
فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيْمٌ

- Allah heeft het niet nodig dat een moslim de Profeet gehoorzaamt, en zijn ongehoorzaamheid kan Hem niet schaden, want aan Hem behoort alles toe in het universum. Hij kent hun innerlijke toestand, of iemand een geldige reden heeft, of niet in staat is om een bepaald gebod uit te voeren, of dat hij alleen maar laks en onverschillig is. Alleen wanneer de mensen terugkeren naar Allah, zal de volledige werkelijkheid bekend worden, en niet in dit leven.

Uit: Ramadan Daily Quran Study

Door: Dr. Zahid Aziz

Engelse uitgave: Lahore Ahmadiya Djamaat, UK

Vertaald door: Reza Ghafoerkhan

Nederlandse uitgave: IslamLab