

## Dag 19 – Iedereen is verantwoordelijk voor de eigen daden

- In de vorige les zagen we dat de Heilige Profeet alleen de plicht en verantwoordelijkheid had om de boodschap over te brengen. En de ontvangers van zijn boodschap, niet-moslims of moslims, zijn verantwoordelijk voor het handelen naar die boodschap. Zoals bekend, leert de Koran het volgende:

“En geen drager van een last zal de last van een ander dragen. Dan is jullie terugkeer naar jullie Heer, dan zal Hij jullie inlichten over wat jullie deden. Waarlijk is Hij de Weter van wat er in de borsten is.” – 39:7

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم  
مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ  
تَعْمَلُونَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٣٩﴾

- De vetgedrukte woorden staan ook in 6:164, 17:15 en 53:38. Ieder mens draagt zijn eigen daden en kan de daden van iemand anders niet dragen of daar verantwoordelijk voor zijn. Zelfs een profeet kan de last van de daden van zijn volgelingen niet dragen, omdat hij zelf de last van zijn eigen plichten draagt. Natuurlijk begaat een profeet nooit een zonde waarvan hij de last draagt. Niettemin voelde elke profeet een zware taak op zich drukken en het baarde hem zorgen in het geval hij zijn plicht niet zou nakomen en voelde zich ook enigszins verantwoordelijk wanneer de mensen zijn boodschap niet aanvaardden. Dit is de reden waarom Allah alle profeten onderwees om om Zijn ‘bescherming’ of *istighfar* te vragen voor eventuele tekortkomingen. Dit toont ook aan dat Jezus, die gewoon een mens was, de straf voor de zonden van zijn volgelingen zelf niet kon ondergaan zodat zij niet meer toerekenbaar zouden zijn.
- Er zijn overleveringen in de hadies die aantonen dat de Heilige profeet Mohammed op de Dag des Oordeels zal weigeren om bepaalde volgelingen, die opzettelijk hun plichten niet waren nagekomen, vrij te pleiten. Hij zei dat wanneer een van hen, geconfronteerd met de straf voor het ontduiken van het betalen van verschuldigde *zakaat*, hem met “o Mohammed” zal aanroepen om hem vrij te pleiten, hij dan zal zeggen:

“Ik kan niets voor u doen. Ik had de boodschap aan u overgebracht.” (Bukhari, hadiesnummer 1402)

لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَغْتُ

- Geen enkele menselijke banden of relaties van deze wereld kunnen een persoon redden. De Dag des Oordeels is:

“De dag waarop een man zal vluchten van zijn broer. En zijn moeder en zijn vader. En zijn echtgenote en zijn zonen. Ieder van hen zal die dag voldoende zorgen hebben om hem onverschillig tegenover anderen te doen staan.” – 80:34-37

يَوْمَ يَقْرَأُ الرَّءُفُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٤﴾  
وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿٣٥﴾  
وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿٣٦﴾  
يَكُلُّ أَمْرًا مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٣٧﴾

- Dit is niet alleen het geval op de Dag des Oordeels, maar we moeten ook dit leven leiden alsof ditzelfde principe hier werkzaam is. Een persoon moet zich dusdanig druk maken over zijn eigen daden, dat nooit bij hem het idee mag opkomen dat hij kan terugvallen op zijn relaties om hem te redden, of dat zij op hem kunnen terugvallen om hen te redden van de nadelige gevolgen van hun daden. Een naaste verwant van jou heeft bijvoorbeeld iets fouts gedaan en je schiet te hulp om hem te redden door ongeoorloofd gebruik te maken van jouw macht of positie. Of je hebt iets verkeerd gedaan en je hebt familieleden die je kunnen beschermen tegen de gevolgen waar je anders mee te maken zou krijgen. Omdat dit op de Dag des Oordeels niet mogelijk zal zijn,

zouden we dit in dit leven ook niet mogen doen. Elders wordt dit algemener en explicieter gesteld. Op de Dag des Oordeels:

“En geen vriend (iets) zal vragen over een vriend, (Hoewel) zij elkaar kunnen zien. De schuldige zal de straf van die dag graag afkopen met zijn kinderen. En zijn echtgenote en zijn broer. En zijn familie die hem onderdak verschaftte. En iedereen op aarde — (wensende van) verlos hem dan. Geenszins! Waarlijk is het een vlamvend Vuur.” – 70:10-15

وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ۗ يُبْصَرُونَهُمْ  
يَوْمَذُ الْمُجْرِمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ  
يَوْمِذٍ بِبَنِيهِ ۗ وَصَاحِبَتُهُ وَأَخِيهِ ۗ  
وَقَصِيْبَتِهِ الَّتِي تُتَوِّبُهُ ۗ وَمَنْ فِي  
الْأَرْضِ جَمِيعًا نُنْفِئِهِ ۗ  
كَلَّا ۗ إِنَّهَا لَنظَىٰ ۗ

- Al deze menselijke relaties kunnen een persoon in dit leven redden van de gevolgen van zijn verkeerde handelingen door hem te helpen een uitweg te vinden. Hij kan in dit leven altijd deze of gene vinden op wie hij kan rekenen, zoals een gevluchte gevangene die vrienden heeft die hem kunnen verbergen. Maar staande voor Allah zal hij beoordeeld worden op basis van zijn daden die hij verrichtte, en hij zal alleen kunnen beschikken over de vergeving die van Allah afkomstig is. Zoals de Koran zegt:

“En het is de Weldadige niet waardig dat Hij Zichzelf een zoon zou nemen. Er is niemand in de hemelen en op aarde of hij zal als dienaar tot de Weldadige komen. ...

En ieder van hen zal op de dag van de Opstanding tot Hem komen, **alleen**.” – 19:92, 93, 95

وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۗ  
إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي  
الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ۗ  
وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ۗ

- Dit vormt de volmaakte eenheid van God, dat niets en niemand je kan redden, zelfs niet een door Allah als hoogst gekozen profeet, of een zogenaamde “zoon van God”, maar alleen de ene God.

Uit: Ramadan Daily Quran Study

Door: Dr. Zahid Aziz

Engelse uitgave: Lahore Ahmadiya Djamaat, UK

Vertaald door: Reza Ghafoerkhan

Nederlandse uitgave: IslamLab