

Dag 1 – Het Vasten

“O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven zoals het was voorgeschreven aan degenen vóór jullie, opdat jullie je zullen hoeden voor het kwaad.” – 2:183

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

- Dank zij aan Allah dat Hij ons vergund heeft wederom een Ramadanmaand mee te maken. Het onderliggende thema van de Studies van dit jaar zal zijn Menselijke waarden in de islam. Het bovenstaande vers over het vasten beschrijft het als een praktijk en een vorm van godsdienstige toewijding bij de godsdiensten vóór de islam, en is het dus is iets wat door mensen werd gepraktiseerd.
- Een “menselijke waarde” is een waarde die door mensen in het algemeen wordt erkend als een voorwaarde voor goed en geciviliseerd gedrag, en belangrijk voor de morele ontwikkeling. Dergelijke waarden werden ook door godsdiensten vóór de islam onderwezen. Voorbeelden hiervan zijn waarheid, gerechtigheid en naastenliefde.
- Vraag: Kunnen we bij het uitvoeren van een plicht die door de godsdienst van ons wordt vereist een bredere menselijke waarde schenden? Bijvoorbeeld, heeft iemand het recht om te liegen, of (nog ernstiger) een moord te plegen, namens en ter ondersteuning van zijn godsdienst?
- Volgens de Koran bestaan menselijke waarden, doordat ze deel uitmaken van de menselijke natuur die ieder mens bezit. De rol van de godsdienst is de mens sterker maken om zich aan die waarden te houden en er niet van af te wijken:

“Zeker hebben Wij de mens in de beste vorm geschapen. Daarna brengen Wij hem terug tot de laagste van de lagen. Behalve degenen die geloven en goeddoen; voor hen is er dus een beloning die nooit zal worden afgesneden.” – 95:4-6

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾
ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٥﴾
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٦﴾

- De mens is geschapen met de hoogste capaciteiten, maar hij handelt vaak op de slechtst mogelijke wijze, tegen zijn ware aard in. Daarom is Allah's openbaring gekomen om hem in staat te stellen die capaciteiten te ontwikkelen. Als hij het aanvaardt (“geloven”) en er praktisch naar handelt (“goeddoen”) dan wordt hij opnieuw wat een mens zou moeten zijn.
- Op een andere plaats wordt gezegd:

En waarlijk hebben Wij de kinderen van Adam eer geschonken, en Wij dragen hen over het land en over de zee, en Wij voorzien hen van goede dingen, en Wij hebben hen hoog verheven boven de meesten van degenen die Wij geschapen hebben.” – 17:70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

- Het verschaffen van “goede dingen” aan de mensen voor hun materiële welzijn, waarover zij kunnen beschikken door over de aarde te reizen, duidt ook op het feit dat er ook “goede dingen” verschaft zijn in de vorm van morele en spirituele leiding. Want “geëerd worden” kan niet betekenen dat je alleen van materiële middelen wordt voorzien. Een paar verzen eerder wordt er in het verhaal van de schepping van Adam gezegd:

“En toen Wij tegen de engelen zeiden: Onderwerp jullie aan Adam; onderwierpen zij zich, behalve Iblis. Hij zei: Moet ik me onderwerpen aan degene die U uit stof hebt geschapen? Hij zei: Ziet U? Dit is degene aan wie U meer **eer geschonken** heeft dan mij!” – 17:61-62

- De mens wordt ook geëerd doordat hij buiten de controle van de duivel is geplaatst. Dit is waarin zijn echte eer ligt. Hoewel de mens zich machteloos kan voelen tegen de aanvallen van de duivel die hem aanzetten om verkeerde zaken te doen, vertelt Allah hier in de Koran aan de duivel:

“Mijn dienaren - u hebt zeker geen gezag over hen.” - 17:65
Met “Mijn dienaren” worden alle mensen bedoeld.

- In feite is het allereerste gebod in de Koran, in hoofdstuk 2, gericht aan alle mensen:

“O mensen, dien jullie Heer, Die jullie schiep en degenen vóór jullie, opdat jullie je kunnen hoeden voor het kwaad.” 2:21

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾

Alle mensen die, vóór of na de boodschap van de islam, op de wereld zijn gekomen zijn gelijkelijk de schepselen van Allah. Door Hem te “dienen”, wat betekent het kweken van Zijn eigenschappen op een menselijke schaal, kunnen zij zichzelf sterken en ontwikkelen om slechte daden te mijden. Wanneer moslims Allah dienen door de leer van de islam te volgen, dan is dat een verplichting voor hen in hun hoedanigheid van menselijke wezens, en niet alleen in hun hoedanigheid als moslims. We bidden bijvoorbeeld niet alleen omdat we moslim zijn, maar ook omdat we menselijke wezens zijn die beantwoorden aan een menselijke behoefte.

Uit: Ramadan Daily Quran Study

Door: Dr. Zahid Aziz

Engelse uitgave: Lahore Ahmadiya Djamaat, UK

Vertaald door: Reza Ghafoerkhan

Nederlandse uitgave: IslamLab