

Dag 23 – Kunnen niet-moslams hun godsdienst tot moslams prediken? (2)

- Meerdere keren wanneer de Koran aangeeft dat bepaalde geloofsopvattingen van anderen verkeerd zijn, vraagt het hun om bewijzen te presenteren om die te ondersteunen:

“En zij zeggen: niemand zal de Tuin binnengaan, behalve degene die jood is, of de christenen. Dit zijn hun ijdele verlangens. Zeg: **breng jullie bewijs** als jullie de waarheid spreken.” – 2:111

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا
أَوْ نَصْرِيًّا تِلْكَ آيَاتُهُمْ قُلْ هَاتُوا
بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾

“Of, hebben zij goden buiten Hem genomen?
Zeg: **breng jullie bewijs**.” – 21:24

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا
بُرْهَانَكُمْ

“Is er een god naast Allah? Zeg: **breng
jullie bewijs**, als jullie de waarheid
spreken.” – 27:64

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن
كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٤﴾

- In het eerste vers wordt aan joden en christenen gevraagd om bewijs te leveren ter ondersteuning van hun bewering - die zij beiden hadden gedaan voor hun eigen godsdienst - dat alleen zij in het hiernamaals verlost zullen zijn. Dit zijn, zegt de Koran, alleen maar onbewezen beweringen gebaseerd op hun verlangens. Het gaat verder met te zeggen in 2:112 (niet hierboven aangehaald), dat als je verlost wilt worden, dan moet je je onderwerpen aan God met al je krachten en vermogens, en je moet goeddoen aan mensen. Je kan het niet bereiken door slechts een bepaald geloof aan te hangen, of tot de een of andere groep te behoren. De Koran vereist van hen dat ze de moslams de redenen en gronden van hun beweringen voorhouden. Hoe kan de Islam hen dan tegelijkertijd verbieden hun godsdienst aan moslams te presenteren?

Evenzo wordt in de twee andere verzen die hierboven staan aan degenen die in goden geloven naast de Ene God, bijvoorbeeld afgodenaanbidders, gevraagd om bewijzen te leveren voor hun geloofsopvattingen. Om die te kunnen presenteren, zouden ze iets moeten zeggen ter ondersteuning van hun geloofsopvattingen!

- Het is ook bekend dat de Koran diegenen uitdaagt die ontkennen dat het een openbaring van God is **om een boek te produceren of te creëren die het evenaart**. De Koran maakt er aanspraak op dat geen enkel door de mens geschreven werk het kan benaderen of evenaren in termen van zijn kracht, waarheid, welsprekendheid, bekendmaking van kennis die onbekend was voor de mensen, en zijn zuiverende effect op de mensen. Deze uitdaging komt vier keer in directe termen voor:

“En als jullie twijfelen aan wat Wij aan Onze dienaar hebben geopenbaard, maak dan een hoofdstuk als dit en vraag jullie helpers buiten Allah om hulp, als jullie de waarheid spreken.” – 2:23

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا
فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ۚ وَادْعُوا
شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ

“Of zeggen zij: hij heeft het verzonnen?
Zeg: breng dan een hoofdstuk dat er gelijk
aan is en nodig uit wie je kan buiten Allah,
als jullie de waarheid spreken.” – 10:38

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ
مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾

“Of zeggen zij: hij heeft het verzonnen. Zeg:
breng dan tien verzonnen hoofdstukken gelijk
hieraan, en roep buiten Allah aan wie jullie aan
kunnen roepen, als jullie de waarheid spreken.” – 11:13

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ
مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ
دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٩﴾

“Zeg: als mensen en djinn zich zouden verenigen
om iets te brengen dat gelijk is aan deze Koran,
dan zouden zij het gelijke daaraan niet kunnen
brengen, hoewel sommigen van hen de helpers
waren van anderen.” – 17:88

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْحِجْنُ عَلَى أَنْ
يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ
لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٤٠﴾

- Op basis van de bovenstaande uitdagingen kan de Islam andere mensen duidelijk **niet** verbieden om aan moslims een geschreven werk te presenteren dat zij beschouwen als gelijkwaardig aan of voortreffelijker dan de Koran, of het nu een geschrift uit het verleden is, of een dat opgesteld is om deze uitdaging aan te gaan. Het zou absurd zijn, in feite zou het zowel het toppunt van onrechtvaardigheid als bedrog zijn, om een uitdaging te plaatsen en dan, waar je ook de macht hebt, een verbod op te leggen aan iedereen die op deze uitdaging wilt ingaan. Het zou als een deelnemer aan een wedstrijd zijn die probeert een race te winnen door te verbieden dat iemand anders meedoet!
- Van de bovenstaande uitdagingen is vers 17:88 als vroegste geopenbaard, en zegt dat niemand “de gelijke van deze Koran” kan produceren, wat wil zeggen, de hele Koran zoals die op dat moment geopenbaard was. Het volgende vers in tijd is 11:13. Omdat tegen die tijd meer van de Koran was geopenbaard, vraagt de uitdaging van de degenen die haar afwijzen om tien hoofdstukken als deze te produceren. En in de verzen die als laatste waren geopenbaard, 10:38 en dan 2:23, wordt aan degenen die haar afwijzen gevraagd om slechts één hoofdstuk als dit te produceren, omdat tegen die tijd de Koran zelf veel uitgebreider was dan daarvoor.
- Merk op dat bij al deze uitdagingen aan de mensen wordt gezegd, dat ze **de hulp en steun mogen zoeken van iedereen die ze kunnen vinden**. De uitdaging van de profeet Mohammed was dus voor de hele mensheid, met al haar bronnen van kennis, geleerdheid en literaire bekwaamheid. In 17:88 bestaan de uitgedaagde mensen uit “de mensen en de djinn”. Door dit te vergelijken met de andere drie verzen, zien we dat hier met ‘djinn’ de helpers worden bedoeld die in die verzen genoemd worden, dat wil zeggen, hun leiders en geleerden.
- Aangezien de “mensen en djinn” uitgedaagd worden om **gezamenlijk een boek zoals de Koran te produceren**, betekent dit dat de ‘djinn’ een groep moet zijn die de Koran kan lezen en begrijpen, weet hoe boeken moeten worden samengesteld (schriftelijk of gesproken), en kan samenwerken met mensen bij het samenstellen ervan. Daarom kunnen deze ‘djinn’ niet een soort van schepping zijn die verschilt van menselijke wezens. Het heeft geen zin om een bepaalde soort van geschapen wezens uit te dagen om een literaire compositie naar voren te brengen, terwijl men niet weet of die ooit een dergelijk werk geproduceerd hebben dat mensen eerder hebben gezien! Het heeft geen zin om aan ‘mensen en djinn’ te vragen om zich in dit werk te verenigen, tenzij beide partijen elkaar al hebben ontmoet en in staat zijn samen te kunnen werken.

Uit: Ramadan Daily Quran Study
Door: Dr. Zahid Aziz
Engelse uitgave: Lahore Ahmadiya Djamaat, UK
Vertaald door: Reza Ghafoerkhan
Nederlandse uitgave: *IslamLab*