

Dag 27 – *Lailat-oel-Qadr* (De Nacht van Grootseheid)

- Deze nacht wordt genoemd in een vroege openbaring in de Koran, bestaande uit een kort hoofdstuk genaamd *Al-Qadr*:

¹“Waarlijk openbaarden Wij het in de Nacht van Grootseheid. ²En wat zal u doen inzien wat de Nacht van Grootseheid is? ³De Nacht van Grootseheid is beter dan duizend maanden. ⁴De engelen en de Geest dalen erin neer met de toestemming van hun Heer — voor iedere aangelegenheid — ⁵Vredel! het duurt tot aan de dageraad.” – Hfst. 97

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ
مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ
أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ تَنزِيلُ الْمَلَكِ وَالرُّوحِ
فِيهَا يَأْتِي رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾ سَلَامٌ
هِيَ حَتَّى مَطَلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾

- Dit heeft betrekking op de nacht die viel in de laatste tien dagen van de Ramadan, toen de Koran (“het” in vers 1) geopenbaard werd. Het wordt algemeen beschouwd als de 27ste nacht van deze maand. Er wordt in 2:185 gezegd: “De maand Ramadan is die waarin de Koran geopenbaard werd.” Aangezien het duidelijk is dat niet de hele Koran werd geopenbaard aan de heilige profeet Mohammed in deze nacht, maar slechts een paar verzen die nu in hoofdstuk 96 staan, leggen veel commentatoren 2:185 en 97:1 uit door te zeggen, dat het geheel van de Koran in deze nacht neerdaalde van een hogere hemel naar een lagere hemel, zodat het vervolgens in de volgende 23 jaar geleidelijk aan tot de heilige Profeet kon komen. Maar dit is een gekunstelde en weinig reële uitleg. Het openbaren van de Koran betekent niet de hele Koran. Wanneer iemand zegt: “ik heb vandaag de Koran gelezen,” bedoelt hij dat hij een deel ervan gelezen heeft. 97:1 betekent dus dat in die nacht begonnen werd met de openbaring van de Koran aan de heilige profeet Mohammed, op de leeftijd van veertig jaar, toen hij in de grot van Hira was.
- Omdat zijn openbaring begon in de maand Ramadan, stelde de Islam deze maand vast als een herdenking en een verjaardag van de openbaring van de Koran. Christenen herdenken de geboorte van Jezus met Kerstmis. In de Islam wordt de geboorte van de Koran herdacht in de maand die leidt tot de viering van Ied-oel-Fitr.
- De geboorte van een persoon of het begin van een of andere gebeurtenis wordt vaak als een mijlpaal gemarkeerd. Het belang ervan werd echter op het moment van die geboorte of dat begin zelf niet opgemerkt en won pas later aan belang. Toch wordt het begin gezien als een mijlpaal.
- Het was dus een “grootse nacht” toen de openbaring van de Koran begon, net zoals het moment waarop de hemel zich opent voor de regen na een droogte, hoewel het tijd kost voordat de regen valt en die het land volledig doordrenkt. In 97:3 wordt gezegd dat die nacht “beter is dan duizend maanden”. Duizend maanden, ongeveer 83 jaar, kan staan voor de levensduur van de mens. De betekenis hiervan kan daarom zijn, dat de nacht die de heilige Profeet spiritueel deed ontwaken beter is dan een heel leven leiden van alleen een fysiek bestaan.
- De engelen en de Geest (de engel Gabriël) begonnen aan de Heilige Profeet kennis en verlichting te brengen **over alle kwesties van het leven** (97:4). Maar dit werd aan zijn hart geopenbaard, niet aan zijn fysieke zintuigen. De Koran spreekt hem als volgt aan:

“En waarlijk is dit een openbaring van de Heer van de werelden. De Getrouwe Geest heeft hem gebracht. **Tot uw hart**, opdat u een waarschuwer kan zijn.” – 26:192-194

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ
الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ
الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾

- Deze verlichting bracht de heilige Profeet vrede, kalmte en troost. Zijn zoektocht naar de waarheid werd verhoord. Maar toen kwam de dageraad en moest hij deze zelfde waarheid aan de wereld verkondigen (97:5). Aan het begin van hoofdstuk 73 zegt de Koran aan de Heilige Profeet om “op te staan om gedurende de nacht te bidden, op een klein (deel van de nacht) na,” (73:2) en “waarlijk zullen Wij u een gewichtig woord toevertrouwen,” (73:5) en “waarlijk hebt u overdag langdurige bezigheden,” (73:7). De nacht is dus voor aanbidding en versterking van het hart, en de dag is voor het leveren van de boodschap, het “gewichtige woord”, aan de mensen.
- De hele periode van de missie van de heilige profeet Mohammed kan men zien als een Lailat-oel-Qadr, omdat gedurende deze periode de Koran aan hem geopenbaard werd, en omdat de engelen en de Geest al die tijd bij hem waren. De openbaring van de Koran vond plaats in een tijd van zeer diepe duisternis. Aan het eind was er een dageraad op de wereld en vonden de harten geestelijke vrede. Voor degenen die zelfs maar een uur van deze Lailat-oel-Qadr meemaakten – dat wil zeggen, het gezelschap van de heilige Profeet meemaakten – was dit voor hen beter dan een heel leven van duizend maanden, of 83 jaar, doorbrengen zonder deze zegening.
- De Lailat-oel-Qadr in Ramadan is ook een gelegenheid voor spirituele ervaringen. Het is zeker niet zo dat het bidden tijdens deze nacht een beloning oplevert gelijk aan, of meer dan, gebeden van duizend maanden, of dat gebeden meer worden geaccepteerd in deze nacht dan op enig ander moment. Alle tijden, nachten en dagen zijn hetzelfde voor Allah. Het is een gezegende tijd voor gebed wanneer je je compleet en volledig tot Allah wendt. Als de voorafgaande vastendagen en spirituele inspanningen iemand dichterbij Allah gebracht hebben, dan wordt de Lailat-oel-Qadr een tijd van zegeningen en acceptatie van gebeden, vanwege zijn of haar toestand op dat moment, en niet vanwege alleen maar een datum op de kalender.
- Pas wanneer een persoon besluit om een blijvende verandering ten goede bij zichzelf teweeg te brengen door middel van het vasten in Ramadan, dan is deze nacht voor hem gezegend, meer gezegend dan een heel leven van 83 jaar waarin geen verandering teweeg gebracht is.

Uit: Ramadan Daily Quran Study

Door: Dr. Zahid Aziz

Engelse uitgave: Lahore Ahmadiya Djamaat, UK

Vertaald door: Reza Ghafoerkhan

Nederlandse uitgave: IslamLab