

Dag 29 – Discussie over een materialistische of geestelijke kijk op het leven

- Er is altijd discussie geweest tussen de personen die door Allah gezonden waren met de Goddelijke hervormingsmissie die de spirituele kant van het leven benadrukken en materialisten die geloven dat de stoffelijke wereld alles is wat telt. Een van de onderwerpen is het volgende:

"Hebt u niet gedacht aan degene die met Abraham **redetwistte** over zijn Heer, omdat Allah hem (het) **koninkrijk** had gegeven? Toen Abraham zei, 'mijn Heer is Hij die leven geeft en doet sterven,' zei hij: 'ik geef leven en doe sterven.' Abraham zei: 'waarlijk laat Allah de zon opkomen in het oosten, laat u haar dan opkomen in het westen (als u kan).' Dus was degene die niet geloofde verbijsterd. En Allah leidt de onrechtvaardige mensen niet." – 2:285

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ
اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُعْبُدُ
يُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ
فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ
بِهَآءِ مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٨٥﴾

- Dit zou een discussie geweest zijn tussen Abraham en Nimrod, de koning uit zijn tijd. Abraham was vaak aan het discussiëren en redeneren. De Koran vermeldt ook zijn discussies met zijn volk (21:52-67), met zijn vader (19:42-49) en met zichzelf (6:76-79) over de eenheid van God. Hier discussieert hij over het bestaan en de macht van God.
- Net als andere profeten kwam Abraham naar voren met de boodschap dat het de leiding van Allah is die de mensen een werkelijk menselijk leven geeft, die hen laat zien hoe te leven en zich te gedragen zoals mensen dat zouden moeten, zoals het de menselijke waardigheid betaamt. Zonder die leiding zijn ze zo goed als levenloos. In overeenstemming hiermee zegt de Koran tegen moslims: "O jullie die geloven, beantwoord aan Allah en Zijn boodschapper wanneer Hij jullie roept tot datgene wat jullie leven geeft," (8:24).
- De koning geloofde alleen in materiële zaken en in zijn macht daarover. Het enige leven en de enige dood die hij erkende, waren het leven en de dood die hij via zijn heerschappij onder controle had. Door de geschiedenis heen zijn er vele tirannen gekomen en gegaan die dachten dat het leven en de dood van mensen onder hun controle vielen. Wie zij ook wilden doden werd gedood, en wie ze maar wilden laten leven bleef leven.
- Het moderne materialisme deelt ditzelfde denkbeeld. Machtige naties geloven dat zij de macht hebben om alleen diegenen in leven te laten van wie zij dat wensen, en diegenen te doden van wie zij dat wensen. Ook de moderne wetenschap doet haar best die macht te hebben, zowel met betrekking tot het geven van leven, bijvoorbeeld door het redden van de levens van mensen die een dodelijke ziekte hebben, als het doden van miljoenen mensen door middel van de meest destructieve wapens. Dit is het koninkrijk (*mulk*), of macht en controle, dat in dit vers genoemd wordt. Vanwege het bezit van dit koninkrijk discussieert de mens 'over zijn Heer', over de vraag of er een God bestaat Die leven en dood beheerst, of dat de mens alle controle heeft.
- Abraham antwoordt door de koning te vragen of hij controle heeft over de beweging van de zon, zodat hij in staat is om de wet van God, die haar opkomst en ondergang regelt, om te keren. Door dit te vragen, geeft Abraham aan dat het systeem van leven en dood op aarde afhankelijk is van de zon. De koning wist dat. De mensen van vroeger kenden de leven gevende functie van de zon goed. Dit is de reden waarom zij haar aanbaden. Het antwoord van Abraham geeft aan, dat de koning geen controle heeft over de werking van de natuur, die de echte oorzaak is van het tweevangbrengen van leven en dood. Alleen maar het leven van enkele mensen in je handen te

hebben, betekent niet dat je de controle hebt over het systeem van leven en dood op aarde. (Je kunt zo veel mieren onder je voet verpletteren als je wilt, maar ze blijven komen!)

- Abrahams antwoord geeft aan dat er een veel fundamenteler systeem in de natuur is dan wat de mens controleert. Mensen denken in hun stupiditeit dat ze door hun macht de controle hebben over de hele wereld, maar deze controle is erg klein en beperkt, en daarachter, op de achtergrond, bestaat er een veel groter systeem waar de mens geen controle over heeft.
- Maar profeten leren niet alleen dat Allah de controle heeft over het fysieke leven. In feite stuurt Allah hen met de middelen om mensen geestelijk leven te geven. Degenen die deze middelen niet accepteren, blijven dood. In deze zin is het dat Allah leven geeft en doet sterven. De Koran zegt:

“Is degene die dood was, en die Wij dan tot leven wekten en voor wie Wij een licht maakten waarmee hij zich onder de mensen begaf, gelijk aan degene wiens gelijkenis is als iemand in duisternis waaruit hij niet kan ontsnappen?” – 6:122

- Geen enkele menselijke inspanning kan dit leven gevende systeem van openbaring en leiding die van Allah komt tot stand brengen. Het gaat daar waar Allah het behaagt. Abrahams uitdaging: “Waarlijk laat Allah de zon opkomen in het oosten, laat u haar dan opkomen in het westen (als u kan),” weerklinkt in deze moderne tijd. Allah heeft ervoor gezorgd dat **de zon van leiding** eerst in het oosten (dat wil zeggen, in de oosterse landen) opkwam. Maar de mensen in het westen zijn, ondanks al hun vooruitgang en macht, niet in staat om met behulp van hun eigen filosofie en inspanning zo'n leiding te scheppen of te produceren, en om de zon in het westen te laten opkomen. Maar Allah kan er zeker voor zorgen dat Zijn leiding en openbaring het westen bereiken en dat de zon op die manier opkomt vanuit het westen.
- Abraham kan de koning er ook op wijzen, dat zijn koninkrijk en heerschappij, net als de zon, onderhevig zijn aan opkomst en ondergang. Zijn koninkrijk rees op, maar wanneer Allah zijn ondergang teweeg zal brengen, dan zal de koning die ondergang niet meer kunnen keren, net zomin hij de ondergaande zon kan tegenhouden en zijn koers kan omkeren om vanuit het westen op te komen. Daarom heeft de bewering van de koning, “ik geef leven en doe sterven,” geen blijvende waarde in vergelijking met Allah's macht, Die leven schonk aan de koning en zijn heerschappij, en die zal doen sterven.

Uit: Ramadan Daily Quran Study

Door: Dr. Zahid Aziz

Engelse uitgave: Lahore Ahmadiya Djamaat, UK

Vertaald door: Reza Ghafoerkhan

Nederlandse uitgave: IslamLab