

Dag 7 – Universele reikwijdte van soera Fatiha (eerste hoofdstuk van de Koran)

- De Heilige Koran begint als volgt in het eerste hoofdstuk Al-Fatiha:

“Alle lof komt Allah toe, de Heer der Werelden.” (1: 1)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

- Het woord dat vertaald is als ‘Heer’ is Rabb, wat betekent degene die **de groei bevordert** van een ding tot het een staat van perfectie bereikt via verschillende stadia van ontwikkeling. De woorden voor ‘Heer van de werelden’ zijn Rabbie-l-‘alamīn. Dit betekent dat Allah als een Heer optreedt voor **alles wat er maar ook op de wereld is, d.w.z. overal in dit universum**. Hier zullen we ‘werelden’ in de betekenis nemen van alle volkeren van de mensheid, hoewel ‘werelden’ algemener van toepassing is op alle andere werelden, bijvoorbeeld de dierenwereld.
- Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Allah schrijft in zijn allerlaatste boek in mei 1908 het volgende over de betekenis van Allah als de Heer van alle volkeren:

“Onze God heeft geen onderscheid gemaakt tussen welk volk dan ook. De krachten en vermogens die Hij bijvoorbeeld aan de oude volkeren van India schonk, zijn ook geschonken aan de Arabieren, de Perzen, de Syriërs, de Chinezen, de Japanners, de Europeanen en de Amerikanen. Voor hen allen dient de aarde van God als een vloer, en voor allen geven Zijn zon, maan en sterren licht en vervullen ze ook andere functies. Allen profiteren van lucht, water, vuur, aarde en andere dingen die door God zijn geschapen, en ze gebruiken allemaal de producten van de aarde, haar koren en haar kruiden, haar bloemen en haar vruchten. Deze genereuze handelwijze van God leert ons dat we ook goed moeten doen aan de hele mensheid met ruimhartigheid, en dat we niet gierig moeten zijn.”

“Door de Heilige Koran met dit vers, dat zo'n brede zienswijze belichaamt, te openen, wordt antwoord gegeven aan die volkeren die, ieder voor zichzelf, de universele overvloed en voorzienigheid van God beperken en andere mensen beschouwen alsof zij geen schepping van God zijn, of, eenmaal door Hem geschapen, sindsdien volledig verlaten en vergeten zijn door Hem.”

“Het behoeft daarom geen betoog om te zeggen dat de ware en volmaakte God in Wie we allemaal moeten geloven, de **Heer van alle werelden** is. Zijn zorg is niet beperkt tot een bepaald volk of tot een bepaald tijdperk. Integendeel, Hij is de Heer van alle volken, alle tijdperken en alle landen. Hij is de bron van alle overvloedige gunsten, de bron van alle macht, fysiek en spiritueel. Hij schenkt Zijn schepping haar middelen van bestaan; en alles wat bestaat is van Hem afhankelijk. **Zijn overvloedige gunsten zijn universeel en zijn verspreid over alle volkeren, alle landen en alle tijdperken.**”

- De Koran opent daarom door alle mensen in het algemeen en moslims specifiek aan te spreken. Hier, en ook elders, stelt de Koran iedereen, wie ze ook zijn, op de hoogte van zijn grondbeginselen en geeft het zijn eigen volgelingen een leidraad over hoe te handelen om die beginselen in praktijk te brengen. In dit geval wordt de mensheid op de hoogte gesteld dat Allah de Heer en Verzorger van hen allemaal is, en moslims zeggen dit korte hoofdstuk herhaaldelijk op om zichzelf te herinneren aan de handelwijzen van Allah en om zich op de wereld te gedragen met dezelfde kijk op deze wereld zoals Allah die heeft.

- Zijn wij eerst moslims, of zijn wij eerst mensen en dan moslims? Er kunnen meerdere goede antwoorden op deze vraag zijn. Een antwoord is: wij zijn moslims, juist omdat we van de islam kunnen leren hoe we in de eerste plaats mens kunnen zijn! Zonder leiding van de brede leer van de Koran, zal een persoon terugvallen op zijn bekrompen raciale, tribale, nationale, religieuze vooroordelen en neerkijken op anderen als minderwaardige stervelingen.

“En de joden en de christenen zeggen: Wij zijn de zonen van Allah en Zijn beminden. Zeg: Waarom straft Hij jullie dan voor jullie zonden? Nee, jullie zijn sterfelijken en behorende tot degenen die Hij heeft geschapen.”-5:18

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ

- Dit geldt voor iedereen die beweert de favorieten van God te zijn, inclusief moslims. Joden en christenen worden alleen als voorbeeld genoemd. Vreemd genoeg geven al diegenen die dat beweren ook toe dat ze door God worden gestraft! De Bijbel spreekt keer op keer over de overtredingen van de joden en hun daaruit volgende straf van God. Moslims klagen vandaag de dag over hun ellende en zeggen hoe ze overal met alle soort van tegenspoed te maken hebben. De Koran zegt tegen zulke mensen: als jullie de uitverkorenen van God zijn, waarom laat Hij jullie deze ellende dan meemaken? Het antwoord is: **jullie zijn allemaal stervelingen zoals ieder ander**. Als je goed doet, zul je ervan profiteren, en als je het verkeerde doet, zul je lijden.
- Critici van de Koran uit christelijke hoek zeggen dat de profeet Mohammed niet goed begreep wat zij bedoelden met Jezus de ‘zoon van God’ te noemen. Ze zeiden dat ze het geestelijk en metaforisch bedoelden, niet letterlijk, en dat de profeet Mohammed, die ongeletterd was, niet beseftte dat de term ‘zoon van God’ ook in deze subtiele betekenis kan worden gebruikt. Het bovenstaande vers laat echter duidelijk zien dat de Heilige Profeet perfect wist dat ‘zonen van Allah’ in de betekenis van ‘Zijn geliefden’ kan worden gebruikt. De Heilige Profeet heeft nooit voor een moment het idee gekoesterd dat zij beweerden in letterlijke zin zonen van God te zijn.

Uit: Ramadan Daily Quran Study
 Door: Dr. Zahid Aziz
 Engelse uitgave: Lahore Ahmadiya Djamaat, UK
 Vertaald door: Reza Ghafoerkhan
 Nederlandse uitgave: IslamLab